

Tình Thương Nhân Loại, Bài 2

Bút Điền của Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Vu Lan tháng Bảy năm Nhâm Thìn, 2012

(email: vienluutd@yahoo.com)

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả bài Bút Điền của Đức Diêu Trì Kim Mẫu có tựa đề “*Tình Thương Nhân Loại, bài 2*” mà nhóm Bạch-Y-Huỳnh-Đệ nhận được hôm Rằm Vu Lan tháng Bảy, Nhâm Thìn, 2012.

Mở Đầu:

Thưa các bạn, bài Bút Điền này là bài tiếp theo của bài “*Tình Thương Nhân Loại*” mà Đức Diêu Trì đã giáng bút vào dịp Rằm tháng Sáu vừa qua. Trong bài này Thánh Mẫu không nói gì nhiều thêm về thời cuộc Việt Nam. Chúng tôi có hỏi thì Thánh Mẫu trả lời như sau: ”*Các con muốn biết thì Thánh Mẫu sẽ cho. Tuy nhiên lời của Thánh Mẫu thì cũng không khác gì lời của Đức Ngọc Đệ Vĩ Kiên đã cho các con trong bài ‘Thiên Cơ và Tận Độ’*”. Do đó hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm những chi tiết về thời cuộc Việt Nam sắp đến trong bài “*Thiên Cơ và Tận Độ*” do Đức Vĩ Kiên giáng bút năm 2009, mà chúng tôi đã không phổ biến rộng rãi trong quá khứ. Chúng tôi làm chuyện này chẳng phải là để khoe khoang mà trái lại là vì mục đích khuyến tu. Chúng tôi hy vọng nhờ vào những tin tức thời sự nóng bỏng đi kèm với những lời Thánh Mẫu dạy Đạo, bài viết sẽ được chuyển tới tay độc giả rộng rãi hơn. Nếu có thêm được dù chỉ một người biết thức tỉnh lo tu hành tự cứu mình trong lúc này thì cũng đủ làm chúng tôi mãn nguyện lắm rồi.

Bài viết này gồm có 3 phần như sau:

- Phần 1 bàn về tin tức thời cuộc Việt Nam và Thế Giới trong thế chiến 3 sắp đến với những chi tiết được trích ra từ bài “*Thiên Cơ và Tận Độ*” của Đức Vĩ Kiên giáng bút hôm Nov/14/2009.
- Phần 2 bàn về vấn đề tu luyện kim đan. Phần này là chủ đề chính của bài “*Tình Thương Nhân Loại, bài 2*”. Trong bài này Thánh Mẫu dạy cách tu luyện kim đan bên Tiên Gia rất rõ ràng, từ lúc luyện kỹ trúc cơ cho đến khi đạt cửu chuyển giải thoát luân hồi, tức quả vị Kim Tiên. Ngoài ra Thánh Mẫu còn giảng về tu “*mở bộ đầu*” để tự cứu mình trong cuộc thanh lọc 2015 này. Phần này quan trọng và áp dụng được cho mọi người mọi tôn giáo.
- Phần 3 là Kết Luận.
- Phụ lục: toàn bài bút điền “*Tình Thương Nhân Loại, bài 2*”.

Bài bút điền còn chứa đựng nhiều điều dạy dỗ khác của Thánh Mẫu mà chúng tôi không trích dẫn ở đây. Vì vậy chúng tôi khuyến khích độc giả đọc toàn bài bút điền.

O
OOO

Phần 1: Tin Tức Thời Cuộc Việt Nam Trong Thế Chiến 3:

Trong bài “Tình Thương Nhân Loại”, Đức Diêu Trì cho biết thế chiến ba sẽ khởi đầu với trận chiến tranh có sử dụng vũ khí nguyên tử giữa Do Thái và Ba Tư. Sau đó chiến tranh sẽ lan tràn qua Âu Châu. Về phía Á Châu, Việt Nam sẽ bị Trung Cộng xâm chiếm và khởi đầu bằng Trung Cộng xúi dục Miên Lào tấn công Việt Nam trước.

....
*Trong lúc đó Mỹ nào yên nghỉ
 Bị nội chiến nước Mỹ bó tay
 Thừa cơ Trung Cộng đánh ngay
 Vào nước Nam Việt dùng ngay Miên Lào* 76

Sau đây là chi tiết thêm về thế chiến 3 mà chúng tôi hôm nay được phép phổ biến cho bạn đọc.

A. Xuất xứ bài thơ “Thiên Cơ và Tận Độ”

Bài thơ này dài 402 câu được Đức Ngọc Đệ Trời Dao Lợi là Đức Vĩ Kiên giảng bút ngày Nov/14/2009 với tựa đề “Thiên Cơ và Tận Độ”. Chúng tôi chỉ xin trích vài phần cần thiết cho bài viết này.

*THIÊN CƠ và TẬN ĐỘ
 Ngồi đoái nhìn cuộc đời xoay chuyển
 Máy tuần hoàn vận chuyển về Nam
 Ta vâng lệnh Phật giáng phàm
 Cứu nơn độ thế giúp Hàm lên ngôi [4] * (vua Hàm Nghi đời nhà Nguyễn)*

*Được cho phép thơ này ban chép
 Thầy Vĩ Kiên nguyện dẹp vô minh
 Cho nên thơ này được trình
 Hội đồng chư Phật ban trình cho ra [128]*

*Luật Thiên Đình cấm ra thiên cơ
 Nhưng thương chúng một giờ một khắc
 Thơ này cho ra tức khắc
 Ai mà hiểu được là chắc có duyên [132]*

12 câu thơ Song Thất Lục Bát mở đầu đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của bài thơ. Vì lòng thương yêu muốn cứu độ chúng sanh, Hội Đồng Chư Phật trên Thiên Đình cùng Đức Vĩ Kiên đã cho phép biên chép, phê chuẩn cho ra bài thơ cũng như tiết lộ thiên cơ đến những kẻ hữu duyên.

Trong câu 4 bên trên, Vua Hàm Nghi đời nhà Nguyễn (chính là Bình Định Vương Lê Lợi năm xưa) sẽ là người lên ngôi dẫn dắt Quốc Độ Liên Bang Đại Việt kỳ này. Điều này trùng hợp với lời xưa trong “Bạch Vân Thi Tập” của cụ Trạng Trình là sẽ có sự trở lại của hai vua Quang Trung và Lê Lợi trong kỳ lập quốc

này. Đầu tiên vua Quang Trung sẽ về lập nước năm 2017 nhưng vì lớn tuổi sẽ trao giang sơn lại cho Vua Lê Lợi không lâu sau đó. Xin xem bài “*Sấm Trạng Trình Bạch Vân Thi Tập Chú Giải*” của Viễn Lưu.

B. Chi tiết liên quan đến Việt Nam

Vào cuối năm Thìn âm lịch tức là đầu năm 2013 dương lịch, tình hình nước Miên rối loạn nên Trung Cộng cử quân đội vào dẹp loạn. Như đã biết hiện nay Trung Cộng đã và đang cung cấp, trang bị vũ khí đạn dược cũng như huấn luyện quân sự cho quân đội Cao Miên. Tháng 8 năm 2012 vừa qua, Thủ Tướng Cao Miên (thân Việt Nam) là Hun Sen đã phải điều trần trước Quốc Hội về vấn đề lãnh thổ của Cao Miên và Việt Nam. Điều này cho thấy là chuyện Trung Cộng xúi dục Miên và Lào tấn công Việt Nam với có đòi đất chỉ là vấn đề thời gian. Nhân cơ hội đưa quân vào Cao Miên, Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự hải-lục-không quân cưỡng chiếm Việt Nam và toàn Đông Nam Á, tạo ra một cảnh chết-chóc la-liệt ghê-gớm. Tên nước Việt Nam sẽ bị đổi thành “*Nam-Hón Việt*” tức là một Hón Bang cho người Việt và Tàu. Hai dân tộc Tàu Việt không biết thương nhau mà ngược lại tàn sát lẫn nhau. Việt Nam chết bầy còn ba trong biển cỏ này.

.....
*Đến năm Thìn nước Miên rối loạn
 Dân khổ cực tự choảng với nhau
 Muốn được giải quyết cho mau
 Bên Tàu mới cử lính vào dẹp ngay [152]*

*Tàu ghe cùng không quân máy bay
 Dùng cường quyền cướp ngay nước Việt
 Nước Nam người chết la liệt
 Ba còn bầy mắt tê liệt khắp nơi [156]*

*Đông Nam Á rơi vào tay Cộng
 Cùng ma quỷ, Trung Cộng hợp tay
 Chúng sanh chết chóc phơi thây
 Xương trắng chất đống thánng ngày hôi tanh [160]*

*Từ Quý Tị đổi canh bạc mới *(2013)
 Dân khổ sâu ơi hời bao nhiêu
 Có người lại cuốn Trần Điều *(bức Trần Điều của BSKH)
 Lòng ta chí những mai chiều sâu lo [164]*

*Nước Nam Việt rơi vào Trung Cộng
 Chúng hung bạo giết chóc dân lành
 Máu đào đổ khắp Long Thành
 Từ Nam ra Bắc chảy thành hồ ao [168]*

*Tên được đổi thành Nam-Hón Việt
 Một Hón-Ban người Việt và Tàu*

*Việt-Hơn sao không thương nhau?
Giết hại dân chúng mà đau lòng người [172]*

Ngay từ đầu người Mỹ đã muốn nhảy vào can thiệp giúp Việt Nam nhưng không làm được vì bị nhiều cản trở nội bộ, nhất là về món nợ tiền khổng lồ với Trung Cộng. Vào khoảng mùa thu tháng 8 âm lịch năm Quý Tị, 2013, lúc Trung Cộng đóng quân tổ chức hội nghị ở núi Thất Sơn Tà Lơn thì Diêu Hâu Mỹ bắt đầu phản công bằng 3 quả pháo Tomahawk từ tàu chiến, san bằng núi Cẩm thành bình địa. Trận thủy chiến Biển Đông dậy sóng cũng bắt đầu từ đây! Vùng bảy núi thầy chết la liệt, bọn Cộng thua trận rút về Bắc để củng cố lực lượng. Nước Việt Nam lại một lần nữa bị chia đôi. Phải chờ đến Giáp Ngọ, 2014 thì Việt Kiều mới bắt đầu kéo nhau về nước xây dựng lại đất nước qua câu “*Giáp Ngọ đến như chim về tổ*”.

.....
*Ngay lúc đó Diêu Hâu dạo biển
Lấp ló dạng vinh hiển chờ ngày
Muốn đánh cho xong trận này
Nhưng đang mắc nợ bọn này từ lâu [176] *(Hoa Kỳ mắc nợ Trung Cộng)*

*Thương dân chúng lòng ta âu sầu
Bụng dạ nào chờ câu sông gạch
Việt-Mỹ hai nước xa cách
Mà lòng người như cạnh bên nhau [180]*

*Chùng thảng tám vào năm Quý Tỵ
Bọn Trung Cộng hội nghị Cẩm Sơn
Bảy núi trung ương Nam-Hơn
Tà Lơn một cõi giang sơn đắm chìm [184]*

*Giáp Ngọ đến như chim về tổ
Diêu-Hâu kia chọn chỗ nghỉ chân
Phi đạn tàu chiến đến gần
Bắn cho ba phát rung rinh đất trời [188]*

*Mây đen kéo khắp trời u-đạm
Núi Thất Sơn thầy xác ngổn ngang
Bị thua bọn cộng sang ngang
Kéo về bên Bắc lập hàng ngũ binh [192]*

Sau đó miền Nam Việt Nam được trả lại tự do. Vị Minh Hoàng trong câu 194 chính là Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh năm xưa, sẽ được đưa về nước để lập nước Đại Nam mới năm 2017. Trong tương lai sau thế chiến 3, đất đai nước Đại Nam sẽ rất rộng lớn bao gồm cả Quảng Đông và Quảng Tây. Ngoài ra nước Đại Nam mới này sẽ là một đồng minh rất thân cận với Mỹ qua câu “*Nước Mỹ viện trợ hằng ngày, Tàu bè qua lại chỗ này rất đông*”. Hôm nay kể chuyện Việt Nam đến đây là nhiều lắm rồi. Xin hẹn quý bạn một dịp khác.

.....
*Nước Việt mới lập nên triều đình
Cử Minh Hoàng về đến tận dinh
Dân chúng mở tiệc linh đình
Một nước Nam-Hơn trọn tình yêu thương [196]*

*Nước Nam Việt mở hội long trọng
 Từ Quảng Đông cho đến Quảng Tây
 Nước Mỹ viện trợ hằng ngày
 Tàu bè qua lại chỗ này rất đông [200]*

C. Chi tiết liên quan đến Thế Giới

Mỹ, Nga và Trung Cộng: Sau khi thất trận tại Thất Sơn và Biển Đông, Trung Cộng giận dữ rút quân về rồi lén lút cầu viện với Nga Sô. Biết được tin này Mỹ nổi giận thách thức Trung Cộng tay đôi giao chiến. Trung Cộng tức khí khai hỏa vũ khí nguyên tử, liền bị Mỹ bắn lại vài tua, chịu không nổi phải đầu hàng ngay. Sau đó ngoài mặt thì đầu hàng nhưng trong bụng tức giận, điên cuồng Trung Cộng bày kế với Nga Sô bất thành lĩnh khai hỏa bắn phi đạn nguyên tử vào Mỹ. Mỹ trúng đòn liền phản công từ các chiến hạm. Nga chìm đắm trong biển lửa, dân chúng mười phần chết hết tám. Trả xong mối thù với Nga, Mỹ đang hăng máu tấn công luôn Trung Cộng. Nga-Hoa tan tành thành gạch vụn! Nhưng trước khi chịu chết, mọi loại vũ khí thuộc loại cấm xài được tung ra nhắm vào Mỹ. Canada nằm trên đường của phi đạn nên bị lãnh đủ cùng với nhiều thành phố lớn của Mỹ như “*Từ New York đến Illinois, Từ Alaska đến Washington*” đều chìm trong biển lửa v.v..

.....
*Trong lúc đó Trung Cộng lén lút
 Cùng bàn vô với bọn Nga Sô
 Trung Cộng sang tận Moscow
 Cầu cứu với bọn Nga Sô giúp dùm [204]*

*Mỹ biết được giận điên như Hùm
 Bèn thách thức Trung Cộng giao chiến
 Trung Cộng hạch nhân mở liền
 Nước Mỹ trả đũa bắn liền mấy tua [208]*

*Trung Cộng lập tức phải hàng thua
 Anh hùng tận thế thua Mỹ rồi
 Trung Cộng bày kế lòi thối
 Muu với Liên-Cộng lật nôi cám heo [212]*

*Trong chốc lát phi đạn bay vèo vèo
 Bắn vào nước Mỹ như bè trôi sông
 Liên Xô muốn được lập công
 Hận xưa còn đó chất chồng bấy lâu [216]*

*Vì bị đòn Diêu Hâu bắn trả
 Cả nước Nga biển lửa ngập trời
 Mười phần chết tám ai ơi
 Trả xong hận cũ gặp thời Mỹ hăng [220]*

*Từ chiến hạm nả lửa đàng đàng
 Trong sáu khắc vùi bằng đất đai
 Trung-Liên bị nạn cả hai*

Hận thù uất khí hồi ai biết dùm [224]

*Trong chốc lát chúng dùng binh khí
Loại tồn kho, loại bị cấm xài
Bắn vào nước Mỹ ngoại lai
Canada ngập lửa, hình hài khó coi [228]*

*Từ New-York đến tận Illinois
Từ Alaska đến Washington
Khói lửa ngập cả bầu trời
Nước biển ngập cả bầu trời phía đông [232]*

Âu Châu, Hồi Giáo và Tân Thế: Sau trận chiến tranh giữa Do Thái và Ba Tư, đám Hồi Giáo cực đoan trong các nước Hồi Giáo liên kết lại với nhau thành một khối. Phải mãi đến tháng hai ta năm Giáp Ngọ 2014, Ai Cập và khối Hồi Giáo cực đoan mới lợi dụng lúc các cường quốc đang suy yếu vì chiến tranh, sử dụng bom hóa học tấn công khối thị trường chung Âu Châu. Âu Châu thây chất đầy đất. Những nghiệp ác của người da trắng gây ra năm xưa giờ đây đã trở thành quả báo và trả xong kiếp này. Theo lời tiên tri của bà Baba Vanga thì tới năm 2016-17 Âu Châu còn thừa thớt người sống.

.....
*Nhớ đến chuyện Thần-Đông mách bảo
Vào tháng hai Giáp-Ngọ lao đao
Ai-cập cùng với chư Hồi
Thánh chiến tràn ngập Giáo Hồi cực đoan [236]*

*Vào lúc ấy Hùng-Cường yếu thế
Chúng bày mưu mà để làm càng
Dùng bom hóa học mở màn
U-ro bị nạn một màn khói mây [240] *(Europe)*

*Vì nghiệp xưa, nay đã đến ngày
Vùng U-ro xác chết chất đầy
Tội hồn phân xác phan thây
Thiếu tu phải chịu, kiếp này trả xong [244]*

Vậy còn nhóm Hồi Giáo thì sao?

Xin thưa là trong thế chiến 3 kỳ này, bom nguyên tử được các nước đem ra xài nên biển lửa tràn ngập khắp địa cầu; nhất là khi nhiều phi đạn nguyên tử nổ cùng một lúc gây ảnh hưởng đến địa cầu làm sức quay càng mau. Qua tới năm Ất Mùi 2015 thì có chuyện địa cầu đổi trục (khám phá của các khoa học gia cho biết là từ trường magnetic fields của trái đất đã từng đổi chiều nhiều lần trong quá khứ, và nay đã đến chu kỳ thay đổi nhưng không biết lúc nào). Đây chính là tận thế! Địa cầu đổi trục khiến sóng thần lên ngút trời cao, quét sạch nhóm Hồi Giáo Ả Rập, chỉ còn lại ít người hiền. Việt Nam ba phần mất thêm hai còn một trong đợt này. Đất đai đồi núi địa cầu cũng như diện mạo nước Nam-Hón sẽ thay đổi nhiều; đuôi rồng nay hướng Tây Tạng còn đầu thì chỉ về Nam. Còn đất sẽ nổi lên nổi liền nội địa với Hoàng Sa Trường Sa, chấm dứt sự tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia từ đây qua câu **“Miệng Rồng ngập biển Đại Thanh, Thất Sơn thay đổi Đài Danh hiện hình”**.

.....
 Vì thế chiến biển trời ngập lửa
 Vì bom đạn ảnh hưởng địa cầu
 Làm cho sức chạy càng mau
 Đến khi trục-đổi Địa-Cầu đổi thay [248]

Sang Ất-Mùi là ngày tận thế
 Đường vinh nhục bởi thế tu thân
 Người tu thì đã có Thần
 Phật-Sự che chở sống gần thượng ngươn [252]

Vì đôi trục sóng thân cao vút
 Tận mây đen che lấp đất liền
 Nhiều chỗ cảnh khổ triền miên
 Ả-Rập chết chín, người hiền còn thôi [256]

Cảnh Nam-Hón đất đổi thay đổi
 Đuôi Tây Tạng đầu đổi sang Nam
 Miệng Rông ngậm biển Đại Thanh
 Thất Sơn thay đổi Đài Danh hiện hình [260]

Bây giờ đến năm mười ba *(2013)
 Nhiều chuyện thay đổi con mà ráng tu
 Không chia phe phái lu bù
 Phải lo hành pháp giải mù con ơi [400]

Lo tu sẽ được đến nơi
 Có Thầy có Tổ, cõi Trời bên trên [402]
 Kính Bái: VK

Phần 2: Tu Hành và Cách Luyện Kim Đan

A. Pháp luyện mạng tịnh hành trong đời Thượng Ngươn: Vô Vi Pháp.

Đạo Cao Đài và cơ Phổ Độ kể từ ngày khai đạo 1920s đến nay đã gần 100 năm. Trong những thập niên từ 1930s đến 1970s, đã có rất nhiều Tiên Phật giảng bút dạy pháp tu tiên luyện đạo. Ví dụ như kinh “Huyền Pháp Bảo Ngươn” do Thái Thượng Đạo Tổ giảng bút trong khoảng 1940s, Thánh Mẫu có giảng bút tác phẩm “Khuyến Nữ Hồi Tâm” v.v. Tương tự, cũng có các vị tái sanh tu hành đắc quả vị và để lại pháp tu luyện Kim Đan Đại Đạo như Đức (Ngôi Hai) Ngô Minh Chiêu bên phái Vô Vi Chiếu Minh Tam Thanh; hay Đức Huệ Minh Chơn Tiên (tức ông Trần Văn Lượng) trong tác phẩm “Đạo Pháp Bí Giải”, phái Chiếu Minh Cần Thơ.

.....
 Đạo bí giải con đang gìn giữ
 Của Ngôi Hai từng tự cho ra
 Huệ Minh lời lẽ thật thà
 Giúp con thành đạo Mẹ Cha vui nhàn

120

Các chánh pháp trên thế gian đều do các vị Tiên Phật đưa xuống hoặc do các vị tu hành chứng đắc đạo quả để lại để dạy dỗ chúng sanh. Trong thế gian chúng sanh có nhiều loại căn cơ cao thấp khác nhau nên cũng phải có nhiều pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu. Vì thế nên biết là pháp nào cũng hay và có chỗ đứng của nó. Tuy nhiên người Việt mình có câu “*nhập gia tùy tục*” hoặc “*ăn theo thuở ở theo thời*”. Nếu đem áp dụng nơi đây thì có nghĩa như sau: tuy là mọi pháp đều hay và có chỗ đứng của nó, nhưng vì tùy theo hoàn cảnh xã hội, môi trường tu hành và căn cơ chúng sanh của mỗi thời kỳ, sẽ có những pháp môn nổi bật, thích hợp với trình độ chúng sanh hơn những pháp khác. Ví dụ như Đại Thừa Phật Giáo Trung Quốc, hiện nay pháp môn thịnh hành nhất là pháp môn Tịnh Độ niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc. Nhưng trước đó đã có thời kỳ vàng son của Thiền Tông (Như Lai thiền, Tổ Sư thiền) và các tông phái khác.

Hôm nay vào buổi Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt đầu ngưỡng cửa Thượng Ngươn Bốn, Đức Diêu Trì đã giảng bút trong bài “*Tình Thương Nhân Loại*” chỉ rõ pháp “**Tánh Mệnh**” song tu thích hợp cho đời Thượng Ngươn. Tu tánh thì dùng “**Bát Chánh Đạo**” của Đức Thích Ca và luyện mạng thì dùng “**Vô Vi Pháp**” của Thầy Tám Lương Sĩ Hằng. Trong bài này Thánh Mẫu giảng rõ thêm về cách luyện mạng và khuyên bạn đạo nên hưởng ứng tu luyện pháp môn này.

*Mẹ truyền bá chơn kinh hậu thế
Để các con tại thế tu hiền
Làm nên những bậc thánh tiên
Thoát vòng tục lụy khổ phiền thân tâm* 4

*Pháp thượng thừa con tâm cho đến
Luyện quy tam ngũ đến Phật Trời [xem note]
Vô Vi đại đạo khắp nơi
Cho dân được hưởng đời đời Thượng Ngươn* 8

*Mẹ thương con nên thường lui tới
Dạy **Vô Vi Pháp** mới chơn truyền
Thầy Tư Thầy Tám dạy khuyên
Bạn đạo hưởng ứng mà chuyên tu hành* 12

Note: “*Luyện qui tam ngũ đến Phật Trời*”. Tam Ngũ là một thuật ngữ trong phép “*luyện đan*” của bên Tiên Gia. Chúng tôi xin vấn tắt. Tam là số 3 là Mộc, Ngũ là số 5 là Thổ. Số 3 thuộc phần luyện Giả-Hỏa (thức thần) thành Chơn-Hỏa (chơn-thần) (tức biến Đinh thành Bính) tức là trước tiên phải diệt cho hết “*tạp niệm*” rồi mới đi đến phần luyện tánh. Số 5 thuộc ý nên đây thuộc về phần luyện Giả-Tánh (phàm-tâm) thành Chơn-Tánh (chơn-tâm) (tức biến Kỷ thành Mậu).

B. Lời Thánh Mẫu Khuyên Các Vị Tu Tịnh Bên Cao Đài:

Trong thời kỳ Cao Đài Phổ Độ gần 100 năm qua đã có nhiều vị tu hành đạt đạo giải thoát với những quả vị như Chơn Tiên và Kim Tiên, v.v.. Hiện nay số các vị còn đang hạ thủ công phu cũng nhiều nhưng cũng không ít người đang gặp khó khăn! Trong bài này, Thánh Mẫu nhắc nhở các vị tu tịnh đang gặp vấn đề.

.....
*Mẹ nhắc đi nhắc hoài lúc trước
Đạo Cao Đài từng bước Mẹ khuyên
Những đứa đã được đại duyên*

<i>Tham thiên nhập định về miền Bồng Lai</i>	88
<i>Có những đũa tương lai chưa tỏ Mẹ xuống thơ chỉ rõ Vô Vi Cơ hoại sắp đến mau đi Trễ đò thì khổ có khi A-Tì</i>	92

Xét thấy nhiều vị còn gặp khúc trắc với lục căn lục trần, thất tình lục dục, Thánh Mẫu khuyên nên dùng Pháp Thiên Vô Vi để khứ trừ lưu thanh theo chiều triển khai trong phần luyện kỹ trúc cơ.

<i>..... Mẹ xuống điển để bàn việc đạo Các con nay thông thạo đã chưa? Hay là tánh ý làm bừa Lục căn chưa tỏ để vừa lòng nhau</i>	124
<i>Pháp Vô Vi rèn trui tâm đạo Con hôm nay đã thạo bao nhiêu Thất tình lục dục còn nhiều Lưu thanh khứ trừ theo chiều triển khai</i>	128
<i>Hỏi tương lai Ngôi Hai Giáo Chủ Đã diu dắt con đủ hay chưa Trời thanh có lúc còn mưa Tâm con động loạn nên chưa hiểu rành</i>	132

B. Tiến Trình Tu Luyện Kim Đan Đại Đạo.

Căn cứ theo sách vở thì tiến trình tu luyện Kim Đan gồm có những giai đoạn sau:

Tiến Trình	Ý Nghĩa	Thời Gian	Quả Chứng
Luyện kỹ trúc cơ	Đắp móng xây nền	100 ngày hay 3 tháng	Diệt thức thân (dứt tạp niệm), khai nhâm đốc
Thập nguyệt hoài thai	Đậu thai + Mang thai	10 tháng	Ngũ-chuyên
Tam niên nhũ bộ	Nuôi dưỡng thai nhi	3 năm	Lục, Thất-chuyên
Cửu niên điện bích	Dạy dỗ thai nhi	9 năm	Bát, Cửu Chuyên.
Luyện Kim Đan	Luyện Thánh Thai	13 năm	Kim Tiên, A-La-Hán

Như vậy tiến trình Luyện Kim Đan = (luyện-kỹ-trúc-cơ, thập-nguyệt-hoài-thai, tam-niên-nhũ-bộ, cửu-niên-diện-bích) tốn khoảng 13 năm. **13 năm** chỉ là con số tượng trưng về thời gian. Số **13** ở đây mang ý nghĩa Thiên Tiên đối với số 7 của bên Địa Tiên. Hàm ý là phép luyện kim đan này là của bên Thiên Tiên.

Pháp luyện Kim Đan Đại Đạo của Tiên Gia từ xưa đến nay vẫn luôn là pháp Bí Truyền. Thông lệ này cho đến nay vẫn không thay đổi. Thánh Mẫu dạy khởi đầu thì dùng Vô Vi Pháp cho phần luyện kỹ trúc cơ cho 6 tháng đầu tiên để mở bộ đầu, khai nhâm-đốc mạch. Nay xin bàn thêm chút ít về Kinh Mạch (12 kinh và 8 mạch chính) trong cơ thể. 12 đường kinh chia làm 6 cặp âm dương liên hệ với lục phủ ngũ tạng. 12 đường Kinh như thể các con sông lạch nhỏ dẫn dắt khí đổ vào 8 con sông lớn hay mạch. Rồi thì khí điểu trong mạch được đem cất vào 3 bồn chứa khí là tam điền (thượng, trung và hạ đan điền). Trong 8 mạch này thì hai mạch Nhâm-Đốc được nhắc đến nhiều nhất trong kinh sách. Do đó câu “*Ngũ tạng âm thì thân*

mới sáng” hàm ý toàn bộ kinh mạch trong cơ thể gồm 12 kinh và 8 mạch đã được đã thông và tam điền đầy ắp khí điền (Nếu có thắc mắc xin đọc thêm bài “*Đã Thông Kinh Mạch*” của Viễn Lưu).

Sau khi áp dụng thiền Vô Vi đã thông được hệ thống kinh lạc mở bộ đầu, kể từ tháng thứ 7 trở đi sau khi trực khí ứ đọng đã được tống ra khỏi cơ thể, hành giả mới có thể thâm vào được khí hạo nhiên hay tiên thiên khí của trời đất.

.....

<i>Sáu tháng đầu con thành tâm học Soi Hồn rồi nhâm đốc mở tung Niệm Phật đi đứng oai hùng Chiếu Minh khử trực khắp vùng châu thân</i>	16
<i>Ngũ tạng ám thì thân mới sáng Khắp châu thân sáu tháng giải trừ Trực khí ứ đọng khư khư Nhờ nơi chánh pháp mới trừ được ra</i>	20
<i>Đến tháng bảy thì là chuyển tiếp Học tham thiền trực tiếp điển thanh Pháp Luân Thường Chuyển cho rành Lưu thanh khử trực tam thanh an nhàn</i>	24

Sau khi mở bộ đầu khai nhâm-đốc rồi thì phần thiền định trở nên quan trọng. Ráng ngồi thiền cho lâu giữ thân tâm cho thật yên lặng; tam tâm (quá khứ, hiện tại, vị lai) bỏ hết! Lâu ngày điển ngũ tạng dần dần khôi phục và thánh thai sẽ đậu. Sẽ đến lúc ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng trong đầu. Lúc đầu còn mờ mờ chưa trụ, chập chờn lúc có lúc không. Sau rồi thì càng ngày càng sáng và trụ ngay trong đầu mình. Lúc này kinh mạch khí huyết đã thông nên thân tâm rất thoải mái và có thể ngồi thiền rất lâu (nhiều tiếng đồng hồ). Đó là dấu hiệu kết thánh thai.

.....

<i>Ba pháp quý mở màn Ngươn Thượng Soi Hồn đều được hưởng tam quy Pháp Luân Thường Chuyển Vô Vi Sáu hơi đầy đủ vậy thì hồn yên</i>	28
<i>Ngồi xếp bằng tâm chuyên đạo hạnh Niệm Phật liền thấy tánh bốn lai Quá khứ và chuyện tương lai Chẳng thêm để ý chẳng ai trông chừng</i>	32
<i>Chuyện hiện tại cũng đừng để ý Để thân tâm trí ý như tờ Làm như người đang nằm mơ Nửa mê nửa tỉnh đợi chờ điển khai</i>	36
<i>Điển ngũ tạng nguyên lai bốn tánh Thâu gom về một mối thân kinh Trung tâm điển lực khai minh</i>	

<i>Càn khôn vũ trụ anh linh sáng ngời</i>	40
<i>Tinh khí thần của Trời ban bố Ngay tận thủy điện trở đi lên Bộ đầu khai mở hai bên Âm dương hòa hợp lập nên thánh thân</i>	44
<i>Điện ngũ tạng dần dần khôi phục Ngồi cho lâu cấu trúc thánh thai Ba năm nhũ bộ chẳng sai Ngũ chuyển con đắc tương lai phục hồi</i>	48

Khi thánh thai kết thì phải biết đi đứng cử động nhẹ nhàng, chăm chú để dưỡng thai cho đến ngày sinh nở, 10 tháng dưỡng thai tức là thập nguyệt hoài thai. Sau đó thì đến giai đoạn nuôi dưỡng anh nhi cho cứng cáp trong 3 năm đầu tức tam niên nhũ bộ.

<i>Đến Lục chuyển tâm con bất động Thấy thân tâm thiệt giống Phật Tiên Gắng công ra sức tham thiền Đời là cõi tạm dựa nương tu hoài</i>	52
---	----

Sau khi anh nhi cứng cáp rồi thì mới bắt đầu tập xuất hồn đi dạo chơi những nơi gần trước, lâu lâu một lần. Rồi từ từ tiến lên khi tới Bát chuyển thì tha hồ ngao du khắp càn khôn bất luận ngày đêm. Cuối cùng là đạt Cửu chuyển vĩnh viễn thoát vòng luân hồi chứng đắc Kim-Tiên Đạo Quả tương đương với A-La-Hán. Đây là giai đoạn cửu niên diện bích.

<i>Đạt Thất chuyển noi gương Phật Thánh Hồn tự do đánh lễ Cha Trời Đến Bát chuyển con đời sen tọ Khắp càn khôn nghe tỏa mùi hương</i>	56
<i>Đến Cửu chuyển con đường Trời Phật Là Kim Tiên cùng Phật hưởng an Vô Vi thế giới bạc bàn Khắp nơi hưởng ứng mở màn Thượng Ngươn</i>	60

Trong tiến trình từ ngũ chuyển đến cửu chuyển có rất nhiều chi tiết quan trọng, cộng thêm căn cơ khác nhau nhau nên hành giả thường được hướng dẫn bằng tâm linh (tức bí truyền) qua nhiều dạng như chư tiên trực tiếp dạy trong thiền định, hay xuống cơ bút qua trung gian người khác, hoặc chuyển mình gặp sách vở hay thiện tri thức, v.v..

C. Ráng Tu Mở Bộ Đầu Để Tự Cứu Mình:

Con người có hai phần là thể xác và tâm linh. Thể xác thuộc hữu hình và tâm linh thuộc vô hình. Tâm linh tùy theo tôn giáo mà có các tên gọi khác nhau như hồn, thần thức hay luồng sanh lực, v.v.. Sau khi chết thì phần tâm linh rời bỏ thể xác để đi đầu thai vào cuộc đời mới tùy theo nghiệp báo lúc sắp chết nảy nở như thế nào. Chúng ta có thể quan sát điều này bằng cách theo dõi hơi nóng trên cơ thể người chết đang từ từ lạnh dần. Nơi nào còn nóng/ấm cuối cùng tức là phần tâm linh sẽ lìa thể xác ở vị trí đó (tương đương

với vị trí của luân xa dọc theo cột xương sống). Trong Phật Giáo có bài thơ sau đây tả sự ra đi của luồng sanh lực lúc sắp chết và nơi tái sanh.

*Đánh sanh cõi Thánh mắt sanh Trời
Bụng nóng Ngạ quỷ, tim nóng Người
Súc sanh thân thức ra đầu gối
Nóng ở bàn chân, Địa Ngục thôi.*

Sự kiện này thuộc về phương diện vật lý sinh lý của cơ thể nên có tác dụng lên mọi nhân sinh không phân biệt màu da hay tôn giáo. Nếu dùng hệ thống luân xa để luận thì có thể kết luận là luồng sanh lực lìa thể xác sau khi chết tại vị trí luân xa tương đương với trình độ tâm linh lúc sống.

Một cách để thăng hoa đời sống tâm linh của mình là hãy lo tu hành mở bộ đầu ngay trong lúc sống. Tại sao vậy? Xin trả lời là các luân xa từ cổ trở lên thuộc về tiên giới rồi. Do đó dầu tu chưa đạt đạo nhưng nếu trình độ đã mở được luân xa ở đầu thì sau khi chết, (chết đủ cách: tự nhiên, bệnh tật, hoặc tai nạn) luồng điện sẽ hướng thượng mà thoát ra ở phần đầu nên được sanh về một trong các cõi trời hay thiên đàng trong các tôn giáo. Xin nói thêm một chút về tam giới. Tam giới hay tam cõi là dục-giới, sắc-giới và vô-sắc-giới. Trong con người, vị trí của tam cõi thể hiện trên cơ thể dọc theo chiều cột xương sống như sau: khoảng cách từ hậu môn lên tới quá tim là phạm vi của dục-giới (Người). Tương tự từ cổ lên tới giữa trán là phạm vi của sắc-giới (Thần, Địa-Tiên). Cuối cùng thì từ giữa trán lên tới đỉnh đầu là phạm vi của vô-sắc-giới (Thánh, Kim Tiên, A-la-hán, Phật). Do đó khi còn sống, chỉ cần soi lại xem cái tâm/thần thức/luồng sanh lực của mình hoạt động ở phần nào trên cơ thể thì mình biết mình đang ở tầng giới nào.

Thế chiến ba đã tới đầu ngõ. Qua Át Mùi 2015, Việt Nam chỉ còn một phần nên Thánh Mẫu tha thiết kêu gọi mọi người hãy mau lo tu gấp, dụng pháp Vô Vi để mở bộ đầu tự cứu mình.

.....
*Mẹ gọi con mau thời thức tỉnh
Ráng tu thân Mẹ thỉnh con về
Đường đời đường đạo nặng nề
Thăng hoa luồng điện con về bên trên* 140

*Mẹ nhắc lại con nên hiểu rõ
Chiến tranh này không ngõ thoát đâu
Có tu con mở bộ đầu
Hồn con thoát khỏi cõi sâu vô minh* 144

Như đã trình bày từ trước, Đức Vĩ Kiên giảng bút cho biết pháp thiền Vô Vi là pháp tu tắt để mở bộ đầu, sẽ rất thịnh hành trong đời Thượng Ngươn. Pháp thiền được cho ra đúng thời kỳ này cũng là vì có nhu cầu cần thiết. Pháp thiền Vô Vi không lệ thuộc trong khuôn khổ tôn giáo nên mọi người thuộc mọi tôn giáo ai ai cũng có thể tập được; giống như tập yoga hay taichi vậy. Quý vị lên mạng rồi google search “vovi meditation” sẽ thấy những websites của hội ái hữu Vô Vi, có đầy đủ sách vở, băng đĩa, tài liệu chỉ dạy cách thực hành pháp thiền Vô Vi của thầy Tám Lương Sĩ Hằng.

Theo chỗ chúng tôi biết, một người căn cơ cao, nếu quyết chí chuyên cần tập luyện thì có thể khai mở bộ đầu trong 6 tháng. Tương tự một người bình thường căn cơ tốt, nếu quyết chí chuyên cần tập luyện thì có thể khai mở bộ đầu trong 1 năm. Từ đây đến Át Mùi chỉ còn hơn 2 năm nữa nên Thánh Mẫu mới xuống thơ tha thiết kêu gọi mọi người hãy mau dụng pháp thiền Vô Vi mà tu gấp.

Nếu vì lý do nào đó mà không thể tập pháp thiên Vô Vi thì quý vị có thể áp dụng phương cách mà chúng tôi đã trình bày trong bài “*Thiên Cơ và Tận Thế 2012?*” như sau. Hầu như mọi tôn giáo ngày nay đều có pháp cầu nguyện bằng cách trì niệm danh hiệu hồng danh của Tiên Phật hay vị Giáo Chủ của đạo mình. Do đó trong lúc trì niệm hồng danh thì quý vị hướng về (hay trụ) tại đỉnh đầu. Làm như thế lâu ngày sẽ tạo thành một thói quen hay lực mạnh khiến cho luồng điện (sinh lực) hướng thượng đi lên và dần dần mở bộ đầu.

Nghiệp càng nhẹ thì càng dễ mở. Do đó ăn uống chay lạt, giữ gìn tâm hồn thanh tịnh sẽ giúp cho việc khai mở bộ đầu thêm dễ dàng.

Phần 3: Kết Luận

Thưa các bạn, hình ảnh và chi tiết khá đầy đủ về Việt Nam và thế chiến 3 đã được trình bày trong bài viết này. Viễn ảnh cho thế giới trong thế chiến 3 rất là ảm đạm. Tuy nhiên niềm an ủi cho Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn, đau thương là trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành một Quốc-Độ Liên-Bang Đại-Việt rộng lớn, hùng mạnh dẫn đầu thế giới. Đó là về mặt đời. Còn về mặt đạo thì theo thuyết nhân quả, những gì xảy ra cho mình hôm nay chính là quả báo của những cái nhân do chính mình gây ra trong quá khứ. Không sai chạy đâu được! Như đã trình bày trong bài “*Thiên Cơ và Tận Thế 2012?*”, cuộc thanh lọc hạ ngưng này là cơ hội để mọi dân tộc trên thế giới có cơ hội trả nghiệp và thanh toán nợ nần với nhau trước khi tái lập đời thượng ngưng. Chiến tranh đã xảy ra trong nhiều ngàn năm qua và cứ tiếp diễn đến hôm nay cũng là vì con người bị vây hãm bởi tam độc (tham, sân, si). Oán cừu không chịu cởi mà cứ ràng buộc thêm. “*Lấy ân trả oán*” thì không thích mà “*lấy oán trả oán*” thì lại ưng! Bị dính vào mắt xích vô minh này cũng chỉ vì thiếu bi, thiếu nhẫn, thiếu hòa nên không thấy được luật nhân quả đang hiện hành. Cho nên,

*Đời là một trường thi lớn,
Hết thi thuận lại thi nghịch,
Mọi người nương nhau để thi,
Giải thoát rồi mới hết thi.*

Do đó nếu muốn thăng hoa tâm thức từ người lên tiên thì trước tiên phải học bi, học nhẫn, học hòa.

Quả báo một khi đã chín mùi thì không thể tránh được. Thiên cơ đã hé lộ cũng đồng nghĩa như tàu đã rời bến, chỉ còn thời gian là đến đích mà thôi! Do đó cộng nghiệp trong trường hợp này hầu như không thể thay đổi được, nhưng biệt nghiệp của một số cá nhân hữu duyên may ra có thể chuyển đổi được nếu biết thức tỉnh tu hành. Từ đây đến 2015 chỉ còn hơn hai năm nữa, nên Thánh Mẫu tận lực cứu độ kêu gọi chúng sanh hữu duyên mau hành pháp thiên Vô Vi để mở bộ đầu tự cứu mình.

Qua hai bài bút điện “Tình Thương Nhân Loại, một và hai” Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã chỉ dạy chúng sanh phương pháp “tánh mệnh” song tu cho thời thượng ngưng. Tu tánh thì dùng *Bát Chánh Đạo* của Đức

Thích Ca và luyện mạng thì dùng pháp *Thiền Vô Vi* của Thầy Tám Lương Sĩ Hằng. Ngoài ra Thánh Mẫu cũng xác định là trong tương lai khi Quốc Độ Liên Bang Đại Việt trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới thì một Quốc-Đạo mới của người Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đi khắp thế giới.

Toàn bài “Tình Thương Nhân Loại, bài 2” của Đức Diêu Trì Kim Mẫu được đề ở cuối bài.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã bỏ thì giờ quý báu đọc bài này và hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.

Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,

Kính bút,

Viễn Lưu.

Email: vienluutd@yahoo.com

Viết xong ngày 02 tháng 9 Dương Lịch năm 2012.

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ]

O
OOO

Phần 4: Toàn bài Bút Điển.

<p>Tình Thương Nhơn Loại bài 2. (Diêu Trì Kim Mẫu) Mẹ truyền bá chơn kinh hậu thế Để các con tại thế tu hiền Làm nên những bậc thánh tiên Thoát vòng tục lụy khổ phiền thân tâm</p>	4
<p>Pháp thượng thừa con tâm cho đến Luyện quy tam ngũ đến Phật Trời Vô Vi đại đạo khắp nơi Cho dân được hưởng đời đời Thượng Ngươn</p>	8
<p>Mẹ thương con nên thường lui tới Dạy Vô Vi Pháp mới chơn truyền Thầy Tư Thầy Tám dạy khuyên Bạn đạo hưởng ứng mà chuyên tu hành</p>	12
<p>Sáu tháng đầu con thành tâm học Soi Hồn rồi nhâm đốc mở tung Niệm Phật đi đứng oai hùng Chiếu Minh khử trừ khắp vùng châu thân</p>	16
<p>Ngũ tạng ấm thì thần mới sáng Khắp châu thân sáu tháng giải trừ Trực khí ứ đọng khur khur Nhờ nơi chánh pháp mới trừ được ra</p>	20
<p>Đến tháng bảy thì là chuyển tiếp Học tham thiên trực tiếp điển thanh Pháp Luân Thường Chuyển cho rành Lưu thanh khử trừ tam thanh an nhàn</p>	24
<p>Ba pháp quý mở màn Ngươn Thượng Soi Hồn đều được hưởng tam quy Pháp Luân Thường Chuyển Vô Vi Sáu hơi đầy đủ vậy thì hồn yên</p>	28
<p>Ngồi xếp bằng tâm chuyên đạo hạnh Niệm Phật liên thấy tánh bản lai Quá khứ và chuyện tương lai Chẳng thêm để ý chẳng ai trông chừng</p>	32
<p>Chuyện hiện tại cũng đừng để ý</p>	

Đẻ thân tâm trí ý như tờ Làm như người đang nằm mơ Nửa mê nửa tỉnh đợi chờ điển khai	36
Điển ngũ tạng nguyên lai bốn tánh Thâu gom về một mối thần kinh Trung tâm điển lực khai minh Càn khôn vũ trụ anh linh sáng ngời	40
Tinh khí thần của Trời ban bố Ngay thận thủy điển trở đi lên Bộ đầu khai mở hai bên Âm dương hòa hợp lập nên thánh thần	44
Điển ngũ tạng dần dần khôi phục Ngồi cho lâu cấu trúc thánh thai Ba năm nhũ bộ chẳng sai Ngũ chuyển con đắc tương lai phục hồi	48
Đến Lục chuyển tâm con bất động Thấy thân tâm thiết giống Phật Tiên Gắng công ra sức tham thiền Đòi là cõi tạm dựa nương tu hoài	52
Đạt Thất chuyển noi gương Phật Thánh Hồn tự do đánh lễ Cha Trời Đến Bát chuyển con dòi sen tọa Khắp càn khôn nghe tỏa mùi hương	56
Đến Cửu chuyển con đường Trời Phật Là Kim Tiên cùng Phật hưởng an Vô Vi thế giới bạc bàn Khắp nơi hưởng ứng mở màn Thượng Ngươn	60
Luật tiến hóa con đường vay trả Chỉ có tu thông thả thoát nguy Chiến tranh nguyên tử cũng vì Chúng sanh tham của từ bi chẳng còn	64
Thấy trước mắt của ngon vật lạ Thấy nước bạn có của hơn ta Đạn bom nguyên tử chế ra Đè đầu thiên hạ để ta hơn người	68
Pháp của Mẹ giúp người hiền đức Tạo Phật Tiên hiệp sức Mẹ Cha Thiên Tiên cấu trúc Phật nhà	

Càn khôn vũ trụ sanh ra phần hồn	72
Nay xuống điển thương con Mẹ dạy Đấng tối cao là Thầy của chung Cao Đài tái thế oai hùng Dựng xây đất Việt cho chung nơn loài	76
Cuộc đại tạo con nào có biết Chỉ có Mẹ nắm biết trong tay Khuyên con ngày tháng dũa mài Khai minh chơn giác ngày ngày an yên	80
Mẹ xuống điển dạy thiền lần cuối Vì tận thế vào buổi đảo điên Chỉ có những bậc tu thiền Mới là hiểu được cơn điên nơn loài	84
Mẹ nhắc đi nhắc hoài lúc trước Đạo Cao Đài từng bước Mẹ khuyên Những đứa đã được đại duyên Tham thiền nhập định về miền Bồng Lai	88
Có những đứa tương lai chưa tỏ Mẹ xuống thơ chỉ rõ Vô Vi Cơ hoại sắp đến mau đi Trễ đò thì khổ có khi A-Tì	92
Pháp Vô Vi con thì chuyên tập Ngày như đêm tu gấp điển khai Một pháp chẳng cần đến hai Lưu thanh khứ trước tương lai sáng ngời	96
Con tu luyện đạo đời tươi sáng Chỉ một đời con ráng lên con Mẹ thương mãi đợi trên non Con mau về trên Mẹ con gần kề	100
Khấp thế giới mọi bề gian khổ Đến năm sau càng khổ hơn nhiều Năm Thân thế giới tiêu điều Hồn ma vất vưởng quạ diều ăn thân	104
Mẹ thương con ân cần dạy bảo Con ơi con hiểu thảo nghe con Đường đời sóng gió dập dồn Mau mà tu tỉnh phần hồn hết mê	108

Mẹ thương con trăm bề gian khổ Tận Diêu cung Mẹ đổ lệ rơi Thương con chưa biết khổ đời Chuyển sang đường đạo Cha Trời bớt lo	112
Đạo Cao Đài Mẹ cho ra trước Giúp các con biết được Mẹ Trời Làm nên Phật Thánh thánh thời Công tu công quả trọn đời bình an	116
Đạo bí giải con đang gìn giữ Cửa Ngôi Hai từng tự cho ra Huệ Minh lời lẽ thật thà Giúp con thành đạo Mẹ Cha vui nhàn	120
Mẹ xuống điển để bàn việc đạo Các con nay thông thạo đã chưa? Hay là tánh ý làm bừa Lục căn chưa tỏ để vừa lòng nhau	124
Pháp Vô Vi rèn trui tâm đạo Con hôm nay đã thạo bao nhiêu Thất tình lục dục còn nhiều Lưu thanh khứ trực theo chiều triển khai	128
Hỏi tương lai Ngôi Hai Giáo Chủ Đã diu dặt con đủ hay chưa Trời thanh có lúc còn mưa Tâm con động loạn nên chưa hiểu rành	132
Đức Ngôi Hai lòng thành chuyển pháp Ban cho con một pháp chẳng hai Rồi đây Pháp Lý triển khai Trong vòng trật tự tương lai sáng ngời	136
Mẹ gọi con mau thời thức tỉnh Ráng tu thân Mẹ thỉnh con về Đường đời đường đạo nặng nề Thăng hoa luồng điển con về bên trên	140
Mẹ nhắc lại con nên hiểu rõ Chiến tranh này không ngõ thoát đâu Có tu con mở bộ đầu Hồn con thoát khỏi cõi sầu vô minh	144
Mẹ nói rõ Thiên Đình ban xuống Cho thế gian tranh chiến khắp nơi	

Rồi đây nước mắt lệ rơi Chiến tranh nguyên tử khắp nơi tan tành	148
Nước Việt Nam tan tành mây khói Bị Trung Cộng cũng thói ăn tham Vô minh những việc chúng làm Thế giới lên án lòng tham bọn Tàu	152
Những kẻ ác không đầu mà tóc Bọn vô thần thật ngốc con oi Hóa thân chỉ được tạm thời Ăn trên mặc trước sau đời khổ rên	156
Mẹ xuống điên kêu tên từng đứa Bọn ác quỷ đã hứa sửa sai Ngàn năm chúng vẫn lòng hai Biết sai không sửa thì ai tin người	160
Đến Át Mù chúng người sẽ biết Tự tay người tự giết hại người Vô thần chẳng nên thân người Không tin Trời Phật chẳng người nào thương	164
Đến giờ đó ra đường thấy chúng Bọn công an có súng ngang hông Thấy bọn chúng tụ rất đông Bỗng trông thấy Chúa chúng đồng lạy tha	168
Nước Việt Nam có mà Trời Phật Đã giáng sanh mới thật là đông Hội nghị sắp tại biển Đông Là cơ chuyển đổi trên không chuyển làm	172
Người Mỹ sang hội đàm Đông biển Đến thời cơ Mẹ chuyển giúp đời Người Mỹ như thể gặp thời Nhúng tay vào trận toi bởi Cộng Trung	176
Nước Nam Việt một vùng Thánh Địa Người dân Nam khí nghĩa rất cao Gặp đời ra đạo Đài Cao Thánh Thần trọn giúp đỡ vào Thượng Ngươn	180
Cơ chuyển hóa tình thương ban rải Đấng Cao Đài trọng đãi người tu Thực hành chơn pháp giải mù Nội tâm khai mở thiên thu an nhàn	184

Cơ phổ độ mở màn Nguơn Thượng Đến hôm nay con hưởng được bao Chiến tranh nguyên tử máu đào Tan xương nát thịt khi nào con hay	188
Cơ chuyển đời kỳ này con né Đừng chần chờ Mẹ hé thiên cơ Con ơi đừng có chần chờ Lo mà tu gấp Mẹ chờ đã lâu	192
Nền vật chất được thâu mai một Cơ chuyển đời hoảng hốt con ơi Hãy chọn cho mình một nơi Trau dồi tâm đạo đời đời hưởng an	196
Mẹ xuống diễn luận bàn cơ mật Dụng Vô Vi mới thật người tu Bộ đầu khai mở hết ngu Chon tâm hiểu lộ con tu về Trời	200
Hành chon pháp của Trời ban bố Soi vào trong con ngộ Chủ Ông Hồi quang phản chiếu tánh không Lục thông khai mở cõi không con về	204

Diễn Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu.
Vu Lan 2012
Aug/30/2012

O
OOO
CHUNG.

Liên Lạc Email: vienluutd@yahoo.com