

Sám Trọng Trình

Bạch Vân Thi Tập Chú Giải

Email: vienluutd@yahoo.com

Website: www.bachyhuynhde.org

I. Lời mở đầu

Viễn Lưu và Bạch Sĩ thân chào tái ngộ độc giả. Lần này chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết dài hay tập sách nhỏ mang tên *Sám Trọng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải*. Tựa đề nghe thật là kêu! Chúng tôi mạo muội lấy đầu đề này chẳng qua là để “câu khách độc giả”. Mong quý vị niệm tình tha thứ. Chúng tôi không hề có ý cao ngạo giảng Sám Trọng Trình cho quý vị. Chúng tôi chỉ mong trình bày chút sở kiến của mình về Sám Trọng Trình cho các bạn thưởng lãm.

Mùa xuân năm 2011, nhân duyên đến chúng tôi may mắn nhận được bản soft copy “Bạch Vân Thi Tập” từ văn sĩ Sagiang. Xin nói rõ đây là văn sĩ Sagiang Nguyễn Văn Phận chứ không phải văn sĩ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt. Đã từ lâu chúng tôi rất thích đọc các tài liệu và sách về Sám Trọng Trình nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy quyển Bạch Vân Thi Tập này. Chúng tôi đã đọc những bài viết về “Long vĩ xà đầu”, “Cửu cửu càn khôn dĩ định” v.v.. nhưng không biết là những câu này nằm trong bài nào, dưới bối cảnh nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy toàn bài “Long vĩ xà đầu” nằm trong tập Sám Trọng Trình này. Chúng tôi biết đây là một tài liệu rất quý báu.

Lần đầu tiên in ra chúng tôi đọc thoáng qua thì thấy khó hiểu lắm. Không nắm được vấn đề. Sau vì bận nhiều chuyện khác nên rồi bỏ qua một bên. Cách đây khoảng hai tháng có một ông bạn mới quen gần nhà hỏi về Sám Trọng Trình, chúng tôi mới in cho ông ta một bản. Tối hôm trước khi đem qua cho ông ta, chúng tôi mới cẩn thận đọc lại toàn bài và tự nhiên chúng tôi nhận ra nhiều điểm mới lạ về khúc “Long vĩ xà đầu” và “Cửu cửu càn khôn dĩ định”. Sau đó chúng tôi mới nói chuyện với văn sĩ Sagiang và xin được có một buổi gặp mặt để bàn về tập “Bạch Vân Thi Tập”. Lý do là chúng tôi thuộc thế hệ trẻ, không biết chữ Hán. Thứ nữa, tập sách đã được viết lại bằng mẫu tự quốc ngữ (Latin) nên không thể tra tự điển Hán Việt được. Và cuối cùng văn sĩ Sagiang vốn chuyên là giáo sư Sử Địa ngày xưa nên đã chỉ rõ cho chúng tôi về phần lịch sử nước VN nằm trong phần một của Bạch Vân Thi Tập. Đó là một chìa khóa quan trọng cho chúng tôi trong việc giải mã tập Sám Ký này. Sau đó chúng tôi về nghiền ngẫm và thấy mọi chuyện càng thêm sáng tỏ. Hôm nay chúng tôi mới mạo muội viết lại những gì mình thấy và xin cống hiến cho các bạn thưởng thức.

Nếu lời giải thích của chúng tôi có “dở quá” thì mong quý vị thông cảm tha thứ. Để đền bù lại, chúng tôi xin tặng các bạn nguyên bản Bạch Vân Thi Tập ở cuối bài để tha hồ sử dụng làm tài liệu.

Chúng tôi xin thành thật cảm ơn văn sĩ Sagiang đã ra công sức đánh máy lại tập Bạch Vân Thi Tập để phổ biến cho mọi người và cảm ơn sự giúp đỡ tận tình giải thích cho chúng tôi ý nghĩa từng câu thơ, từ ngữ bằng chữ Hán trong tập.

Để đáp ứng nhu cầu của mọi độc giả, chúng tôi biết là vấn đề chú giải nguyên tập sấm ký Bạch Vân Thi Tập dài 487 câu sẽ rất phức tạp dài dòng. Độc giả thì có nhiều loại. Có độc giả chỉ muốn biết Cụ Trọng muốn nói cái gì chứ không cần biết từng câu từng nghĩa ra sao, hoặc là tại sao người chú giải lại giải như thế v.v. Do đó chúng tôi xin viết phần Sám Trọng Trình – Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Giản Lược để đáp ứng các vị độc giả này và phần Sám Trọng Trình – Bạch Vân Thi Tập Chú Giải (chi tiết) thì dành cho các vị nào muốn tìm hiểu thêm chi tiết.

O-O-O

Sám Trọng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Giản Lược.

Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trọng Trình Nguyễn Bình Khiêm được viết vào năm Nhâm Tí, 1552. Dài 487 câu chia làm hai tập. Tập một có 280 câu mô tả lịch sử nước Việt Nam kể từ thời mới bắt đầu lập quốc từ thời Lạc Long Quân trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn, qua thời Cộng Sản và kết thúc bằng lúc nước Nam được tái lập và thái bình. Nhưng trước khi tới giai đoạn Thái Bình hậu Cộng Sản, thì sẽ có một cuộc thế chiến lớn và sẽ có vị Minh Vương Bảo Giang xuất hiện để giúp lập nước Liên Bang Đại Việt.

Tập hai có 207 câu nói về thời điểm, chi tiết bài “Long Vĩ Xà Đầu Khởi Chiến Tranh” nổi tiếng và nói về hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn trong thời điểm lập quốc vào 2015. Bây giờ chúng tôi xin bàn trước về cuộc chiến tranh “Long Vĩ Xà Đầu”

Sau đây là toàn bài Long Vĩ Xà Đầu

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hội phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
- 402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiều lâu
- 403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
- 404 - Vượn nọ leo cành cho si bóng
- 405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
- 406 - Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
- 407 - Ngựa kia đứng đĩnh bước về tàu
- 408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
- 409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
- 410 - Cừu cừu kiên khôn dĩ định
- 411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
- 412 - Trục đảo dương đầu mã vĩ
- 413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an

Xin tóm tắt như sau “

Câu 395-397: Thời gian 10 năm từ Canh Dần 2010 đến Kỷ Hợi 2019 là giai đoạn hỗn loạn của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt và đầu Thượng Ngươn Bốn thái bình.

Câu 398-401: Cuối năm Nhâm Thìn 2012 đầu năm Quý Tỵ 2013 chiến tranh tại VN bắt đầu khởi dậy. Đây là cuộc thánh chiến từ mọi xứ trên thế giới khởi đầu từ khối Hồi Giáo (Can Qua là tiếng phiên âm tàu của chữ Koran). Vào cuối năm ngo đầu năm mùi 2015, bom nguyên tử nổ mọi động và thực vật (Anh Hùng) đều bị tiêu diệt. Sau đó ra năm Thân, Dậu tức 2016, 2017 mở đầu Thượng Ngươn Thánh Đức Kỳ Bốn mới có thái bình.

Câu (402-409): nói về chi tiết của cuộc thế chiến ba. Đủ 2 cặp dân-thân ty-hợi tứ hành xung. Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam (ty-hợi) mặc sự phản đối của quốc tế và sự phản kháng của Việt Nam. Cuối cùng Mỹ vào cuộc đánh Trung Cộng (dần-thân) giúp lấy lại Việt Nam. Hai siêu cường choảng nhau dất mọi nước vào trận thế chiến, rồi vũ khí nguyên tử được đem ra sử dụng đưa thế giới vào cơ tận diệt. Trong lúc đó, miền Nam được tái lập và Việt Kiều hải ngoại sẽ về nước khoảng 2015 một cách thông thả!

Câu (410-413): Bốn câu này tiên đoán “vào mùa xuân năm Ất Mùi 2015, 18 nước mà trời đã định sẽ gặp nhau tại “Trường An” tức thủ đô của nước Đại Việt mới trong **cuộc họp lịch sử** ở Bảo Giang hay Long Giang mà sau đó “Bảo Giang thiên tử xuất, bắt chiến tự nhiên thành”. Điều này cũng hàm nghĩa kẻ xâm lăng Trung Cộng sẽ bại trận thê thảm!

Giờ đây chúng tôi xin tóm tắt về hai vị Minh Vương: Bảo Giang và Bảo Sơn.

Minh Vương Bảo Giang

- 414 - Bảo Giang thiên tử xuất
- 415 - Bất chiến tự nhiên thành
- 416 - Lê dân bảo bảo noãn
- 417 - Tứ hải lạc âu ca

Bốn câu này có nghĩa “Tại cuộc họp lịch sử ở Bảo Giang hay Long Giang, Minh Vương Bảo Giang sẽ xuất hiện và quốc gia Đại Việt mới sẽ được chính thức thành hình. Dân chúng sung sướng bảo vệ đất nước mới thành lập này. Khắp bốn phương Việt kiều tha hương đồng reo hò ca ngợi”

- 418 - Dục đức thánh nhân hương
- 419 - Quá kiêu cư bắc phương
- 420 - Danh vi Nguyễn gia tử
- 421 - Kim tịch sinh ngư lang
- 422 - Thượng đại nhân bất nhân
- 423 - Thánh ất dĩ vong ân
- 424 - Bạch hồ kim đài ấn
- 425 - Thất thập cổ lai xuân

Đoạn này có nghĩa “ vị Minh Vương nhân đức này có gốc gác là người Bắc thuộc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con dê, tân mùi. Là một đại trượng phu đầy nhân nghĩa nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn nếu cần thiết! Là một người đã lớn tuổi ngoài 70 và có chức phận võ tướng rất hiển hách (Bạch hồ kim đài ấn)”. (Trong huyền linh học, người này chính là vua Quang Trung thuở xưa nay sanh lại để giúp nước Nam lập quốc. Xin chú ý là vua Quang Trung còn được biết dưới danh hiệu là “Bạch Hồ Kim Tinh Phương Đoài” vì tương truyền lá số tử vi của vua Quang Trung là Nhâm Thân Kim mệnh đóng tại cung Thân có sao Thất Sát tọa thủ)

Minh Vương Bảo Sơn

- 444 - Bảo sơn thiên tử xuất
- 445 - Bất chiến tự nhiên thành
- 446 - Thủy trung tàng bảo cái
- 447 - Hứa cập thánh nhân hương
- 448 - Mộc hạ châm châm khẩu
- 449 - Danh thế xuất nan lương
- 450 - Danh vi nguyện gia tử
- 451 - Tinh bản tại ngư lang

Tại núi Bảo Sơn, vị Minh Vương trẻ tuổi này sẽ xuất hiện và cùng với Minh Vương Bảo Giang trị quốc an dân. Minh Vương Bảo Sơn này có tài về ăn nói. Danh tiếng ít người sánh kịp. Cũng là gốc họ Nguyễn, cảm tình con Trâu hay Sừ.

Chúng ta cũng thường nghe câu “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”. Câu này là để chỉ vị Minh Vương Bảo Sơn này. Khi xưa chính là Vua Hàm Nghi bị đi đày. Sau khi chết hồn về núi Cẩm tu hành chờ đúng ngày giờ sẽ tái xuất và mượn một xác trẻ tuổi có mạng Sừ. Trong huyền linh học, trong tiền kiếp, vua Hàm Nghi chính là vua Lê Lợi khi xưa và sẽ là Minh Vương Bảo Sơn kỳ này.

Chúng tôi xin trích một vài câu trong bài bút điểm nhận được hôm Rằm Tháng Bảy Vu Lan năm 2011 để dẫn chứng trong huyền linh học 2 vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn chính là vua Quang Trung và Lê Lợi năm xưa.

*Vào năm Tỵ mùa thu đỏ máu (2013)
Đức Minh Hoàng mới đảo ta bà
Mệnh danh tướng “X” đỏ mà
Quang Trung Nguyễn Huệ ấy mà từ bi (148)*

*Lên ngôi vua trị vì sanh chúng
Hội khắp nơi trí dũng trở về
Giúp vua Lê Lợi cận kề
Hai vua anh dũng trọn thể bên dân (152)*

Hai Minh Vương Bảo Giang Bảo Sơn hay Quang Trung Lê Lợi cùng nhau trị nước an dân. Mở đầu với việc cải cách an sinh xã hội mở mang đất nước (452-453). Về mặt an ninh trật tự, ba thành phần du đảng, trộm cướp, hiếp đáp và tham nhũng tư bản đồ sẽ bị trừng phạt nặng nề (454-456). Tôn giáo tâm linh sẽ được coi trọng đưa lên hàng đầu trong nước (457). Nước nhà sẽ nhận được nhiều viện trợ tài chánh từ quốc tế hay Mỹ (458-459). Chính sách thì dùng nhân nghĩa đối đãi với kẻ địch. Đạo đó đạo đức được xem trọng đề cao. Chính sách hay đẹp này gồm có 25 điều được truyền ra khắp năm châu (462-463).

Đoạn kết của Bạch Vân Thi Tập:

- 472 - Kiền khôn phú tải vô lương
- 473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
- 474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
- 475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
- 476 - Ta hồ vô phụ vô quân

- 477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành
- 478 - Đòai phương phước địa giáng linh
- 479 - Cửu trùng thụ ứng long thành ngũ vân
- 480 - Phá điền thiên tử giáng trần
- 481 - Dũng sĩ nhược hải muru thân như lâm
- 482 - Trần công nãi thị phúc tâm
- 483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
- 484 - Tướng thần hệ xuất y chu
- 485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
- 486 - Hiệu xung thiên hạ thái bình
- 487 - Đông tây vô sứ Nam thành quốc gia

Cụ Trạng lập lại chuyện thế chiến 3, Long Vĩ Xà Đầu và chuyện nước Nam lập quốc thái bình. Đoạn này nói “Trời sẽ không tha bọn gian ác. Từ thiên đình phát lệnh, bầy dê hạ giới bắt đầu tranh hùng (472-473). Mười năm trời tranh hùng (2010-2019). Từ đảo Hoàn Sơn tức Trường Sa/Hoàng Sa là nơi tranh chấp, các quốc gia đánh nhau loạn xạ, nhân thế tán loạn (474-477). Từ tây phương nơi đất nước giàu có nhiều phước đức (Mỹ) trời sanh xuống vị Thiên Tử văn võ song toàn dẹp tan thế chiến này (478-481) (Có thể là Tổng Thống Obama, xin xem phần bàn thêm bên dưới). Minh Vương Việt Nam thì thích dùng nhân tâm. Do vậy bọn triều thần thứ dữ loại võ biên từ từ bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng phải giải nghệ hay đổi qua văn quan. Minh Vương sẽ trị nước giống như thời vua Nghiêu Thuần thuở xưa. Bấy giờ nhà Nam được tiếng thái bình. Trong lúc thế giới chẳng còn mấy quốc gia thì nước Nam lại được lập quốc trở thành Liên Bang Đại Việt vào thời Thượng Ngươn 2017 trở đi (482-487)”.

Ngoài hai việc chính nói về Thế Chiến Ba năm 2013 và Minh Vương Bảo Giang, Bảo Sơn, Cụ còn khuyên các trang sĩ tử phải lo trau dồi tài nghệ văn võ cho uyên thâm, chờ cho đúng thời thế tức là lúc lập quốc lần này 2013, rồi đem tài ra phò minh chúa lập quốc.

Đây là sơ lược tập Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng Trình. Tuy nhiên còn nhiều chi tiết thú vị chúng tôi không kể ở đây vì sợ rườm rà. Những chuyện như làm sao để nhận diện được Minh Vương? Cụ Trạng có trở lại VN chưa? Và vai trò của Cụ Trạng với quốc độ Đại Nam trong tương lai như thế nào? Cụ Trạng đã tiên đoán về Tổng Thống Obama 500 năm trước? v.v. Xin mời đọc tiếp.

O-O-O

Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải (Chi tiết)

II. Xuất xứ bản “Bạch Vân Thi Tập”

Theo lời văn sĩ Sagiang thì vào khoảng năm 1972, lúc bấy giờ đang là giáo sư Sử Địa ở Sa Đéc, thì một hôm có một học trò trung học đem đến tập “Bạch Vân Thi Tập” bằng Nôm/Hán tự và nói rằng “con mang đến cho thầy vì con không biết đọc chữ Hán”. Ông SaGiang nhờ thông thạo cả Nôm lẫn Hán tự nên đã dịch ra chữ quốc ngữ và sau đó học thuộc lòng. Sau biến cố 1975, bị tù đày Cộng Sản, và cuối cùng vượt biên đến được Mỹ năm 1990. Kho tài liệu 6 tủ sách bên nhà đã được gia đình đem cân ký bán hết trong lúc bị ngồi tù chánh trị 4 năm. Qua Mỹ, ông đã khổ

công viết lại từ trong ký ức nhưng không được đầy đủ. May thay vào năm 2008, người học trò cũ này liên lạc được thầy Phận tức văn sĩ Sagiang và gửi lại cho thầy mình bản sao mà anh này còn giữ được từ năm xưa. Nhờ đó chúng ta mới có dịp đọc được tập sám ký Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ngày hôm nay. Thật là quý báu thay!

Chúng tôi có nghe đồn là nhà Nguyễn khi xưa và chính cả Cộng Sản Bắc Việt cũng sửa, ngay cả bìa đặt sám Trạng Trình để có lợi cho phe mình tương tự như chuyện Hitler sửa sám của Nostradamus bên Âu Châu trong thế chiến hai. Tôi có bàn chuyện này với ông Sagiang. Nhưng vì nay không còn bản chánh chữ Hán và đã quá lâu nên không thể nào biết được hư thực ra sao. Do đó, khi chúng ta đọc sám thì nên để ý đến sự liên tục mạch lạc từ ý tứ đến lời văn để dễ bề nhận diện sự bịa đặt.

Vì thế nếu có vị cao minh nào khám phá ra những điều sai lầm trong tập thì xin chỉ bảo dùm cho. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ.

III. Tóm Lược nội dung Bạch Vân Thi Tập

Bản Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng ở đây có 487 câu chia làm 2 bài. Bài một có 280 câu và bài hai dài 207 câu. Cụ dùng các thể thơ sau đây: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn và tứ ngôn cho chỗ cần nhấn mạnh như sau:

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hội phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình

Nội Dung Bài Một (280 câu):

Bài một tả lịch sử nước Việt Nam từ thời lập quốc Lạc Long Quân luôn luôn loạn lạc vì nội chiến hay lệ thuộc Bắc Phương qua các triều đại, tới thời kỳ Pháp thuộc, đến giai đoạn Cộng Sản cầm quyền và kết thúc vào lúc nước nhà thật sự thanh bình, trở thành một cường quốc mà khắp nơi đều thân phục!

- Lời mở đầu: 4 câu: 1-4.
- Khởi tổ Lạc Long Quân dựng nước được 4 câu: 5-8.
- Nhà Đinh và Tiền Lê (3 đời) được 3 câu: 11-13.
- Nhà Lý có 8 đời vua đến Lý Chiêu Hoàng thì mất vào tay nhà Trần được 4 câu: 13-16.
- Nhà Trần được 28 câu: 17-44.
- Nhà Hồ và nhà Minh bên Tàu sang chiếm nước ta được 10 câu: 45-54
- Nhà Hậu Trần (Nhà Lê) + nhà Mạc được 22 câu: 55-76
- Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh được 38 câu: 77-114.
- Lúc này dân tình rất khổ sở, thời thế loạn lạc quá, Cụ mới mách cho lúc mà đất nước thanh bình, mọi xứ đều qui phục nước nhà, vận ấy bắt đầu từ con Rồng Nước và 60 tháng gian nan hay “năm năm sáu tháng cơ hàn”, được 10 câu: 115-124
- Nhà Tây Sơn anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ được 64 câu: 125-188.
- Nhà Nguyễn Gia Long và thời kỳ Pháp Thuộc được 22 câu: 189-210.
- Thời đảng Cộng Sản được 22 câu: 211-222.

- Thế chiến ba (vì đảng CS lên sau thế chiến hai) được 8 câu: 223-230.
- Năm mươi câu còn lại để tả vị Minh Vương sẽ lên ngôi như nhà Lý khi xưa là không đánh, không đánh mà được tôn lên. Thời điểm lúc bấy giờ sẽ là lúc mà Bắc Kinh Trung Quốc là bá chủ thế giới (về kinh tế như hiện nay?) được 50 câu: 231-280.

Nội Dung Bài Hai (207 câu):

Bài hai dài 207 câu nhưng nội dung thì khác hẳn bài một. Trong bài này Cụ Trạng dành phần lớn giấy mực để nói về trận thế chiến Long Vĩ Xà Đầu sắp tới và nói nhiều về hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn sẽ lập lại quốc gia Đại Việt trong thời Thượng Nguyên 2017. Tạm chia thành các phần sau:

Mở đầu: 10 câu: 281-290. Vừa vô bài là Cụ đặt ngay mốc thời gian năm Nhâm Tý tức năm 1552 lúc Cụ được 61 tuổi được.

- 281 - **Vừa năm nhâm tý xuân đầu**
- 282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

Phần 2: 36 câu: 291-326. Trong đoạn này Cụ than rằng đã sinh không đúng thời. Gặp lúc thời quý ma, bội chúa hôn quân. Cụ khuyên các anh hùng sĩ tử phải chờ cho đúng thời, tìm cho được thánh chúa rồi thì mới nên ra sức lập công xưng đời.

- 307 - Nói ra ám chúa bội quân
- 308 - Đương thời đời trị xoay vần được đầu

Phần 3: 44 câu: 327-370: đoạn này giới thiệu thời thánh nhân ra đời.

- 327 - Chờ cho động đất chuyển trời
- 328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
-
- 333 - Trời cao đất rộng bao xa
- 334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
- 335 - Dù trai ai chữa biết tường
- 336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
- 337 - Ý ra lục thất gian nay
- 338 - Thời vận đã định thời này hưng vương
- 339 - Trí xem nhiệm nhật cho tường
- 340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở này

Phần 4: 20 câu: 371-390: Cụ báo hiệu ngày giờ thánh nhân xuất hiện và bắt đầu tả gốc gác các vị thiên tử hay minh chúa.

- 371 - Đến đời thịnh vượng còn lâu
- 372 - Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
- 373 - Khuyên cho đông bắc nam tây
- 374 - Muốn làm tướng suý thì xem trông này
- 375 - Thiên sinh thiên tử ư hoá thôn
- 376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

- 377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
- 378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
- 389 - Nhà cha cửa đóng then cài
- 390 - Giờ mâm sấm động hỏi người đông lân

Phần 5: 22 câu: 391-413. Đoạn này là đoạn quan trọng. Cụ nói chi tiết về cuộc thế chiến sắp đến và những gì sẽ xảy đến cho nước nhà trong thời điểm Thánh Nhân xuất hiện. Đây là chỗ những câu sấm nổi tiếng như bài Long Vĩ Xà Đầu xuất hiện.

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hội phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình

Phần 6: 58 câu: 414-471: Đoạn này tả hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn. Thân thế xuất xứ và sự nghiệp cải cách xã hội của 2 vị Minh Vương này. Khúc này thì thể thơ hoàn toàn là ngũ ngôn và dùng rất nhiều Hán Tự.

- 414 - Bảo Giang thiên tử xuất
- 415 - Bất chiến tự nhiên thành
-
- 444 - Bảo sơn thiên tử xuất
- 445 - Bất chiến tự nhiên thành

Phần chót: 16 câu: 472-487: Cụ kết thúc bài bằng cách lập lại trận thư hùng thế giới Long Vĩ Xà Đầu, tranh chấp tại Đảo Hoàn Sơn (Trường Sa và Hoàng Sa) trong 10 năm. Từ phương tây, Thiên Tử (tổng thống Obama của Mỹ) giáng trần dẹp tan loạn lạc thế giới và Minh Vương Bảo Giang trở về bình an đất nước và kết thúc bằng câu “Đông Tây Vô Sứ Nam Thành Quốc Gia” nghĩa là khi thế giới chẳng còn lại bao nhiêu nước thì nhà Nam sẽ dựng nghiệp quốc gia.

- 474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
- 475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
-
- 486 - Hiệu xung thiên hạ thái bình
- 487 - Đông tây vô sứ Nam thành quốc gia

IV: Cụ Trạng Trình muốn nhấn mạnh điểm gì trong Bạch Vân Thi Tập?

Thông thường trong một câu chuyện dài có nhiều tiểu khúc. Tác giả có nhiều cách để nhấn mạnh đến những tiểu khúc mình muốn nói. Cách thông thường là những đoạn đó được viết dài hơn hoặc là thể văn được thay đổi.

Khi chúng tôi dùng cách này để phân tách “Bạch Vân Thi Tập” thì được kết quả như sau:

Phần	Số Câu	Số thứ tự	Thể Thơ
Mở đầu bài 1	4	1-4	Lục bát
Lạc Long Quân khởi tổ	4	5-8	Song thất lục bát
Nhà Đinh + Tiền Lê	4	9-12	Song thất lục bát
Nhà Lý	4	13-16	Song thất lục bát
Nhà Trần	28	17-44	Song thất lục bát
Nhà Hồ + Minh bên Tàu	10	45-54	Song thất lục bát
Nhà Lê + Nhà Mạc	22	55-76	Song thất lục bát
Trịnh Nguyễn phân tranh	38	77-114	Song thất lục bát
Vận Nước lúc THÁI BÌNH	10	115-124	Song thất lục bát
Nhà Tây Sơn (vua QT 14 câu)	64	125-188	Song thất lục bát
Nhà Nguyễn + Pháp Thuộc	22	189-210	Song thất lục bát
Thời đảng Cộng Sản	22	211-222	Song thất lục bát
Thể Chiến 3	8	223-230	Lục bát
Tả vị Minh Vương	50	231-280	Song thất lục bát
Mở đầu bài 2, Nhâm Tí	10	281-290	Lục bát
Đoạn 2: Sinh bắt phùng thời	36	291-326	Lục bát
Đoạn 3: Minh Vương ra đời	44	327-370	Lục bát
Đoạn 4: Ngày giờ MV xuất hiện	20	371-390	Song thất lục bát
Đoạn 5: Long Vĩ Xà Đầu	22	391-413	Thất & tứ ngôn, lục bát
Đoạn 6: Hai vị Minh Vương	58	414-471	Ngũ ngôn
Đoạn Kết	16	471-487	Lục bát

Trong bài một chúng tôi thấy rằng nhà Tây Sơn được 64 câu hơn hẳn các triều đại khác. Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh là kể đó cũng chỉ được 38 câu.

Nhóm Long Vĩ Xà Đầu (Vận Nước lúc Thái Bình, Thể Chiến 3, Long Vĩ Xà Đầu, Đoạn Kết) được 68 câu, $(10+8 + 22+16 = 56)$.

Nhóm Minh Vương (Tả vị Minh Vương, Minh Vương ra đời, Ngày giờ MV xuất hiện, Hai vị Minh Vương) được $(50+20+58 = 128)$

Ở đây chúng tôi xin được nói trước và sẽ dẫn chứng sau là trong phần nhà Tây Sơn có phần nói về Nguyễn Huệ tức vua Quang Trung từ câu 137 tới 150, được 14 câu.

- 139 - Đòi này thánh kế vị vương
- 140 - Đủ no đạo đức văn chương trong mình
- 141 - Uy nghi trạng mạo khác hình
- 142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đài

Vì vua Quang Trung có liên hệ mật thiết đến chuyện Minh Vương ở thời Thượng Ngươn (2017 trở đi). Nếu ta cộng 14 câu này vào nhóm Minh Vương thì được 142 câu, $(128+14 = 142)$. Đây là con số lớn nhất.

Do đó chúng ta có thể kết luận là trong tập một, Cụ Trạng tuy đã tả hết lịch sử nước Việt Nam qua mọi triều đại thời cuộc từ thời lập quốc đến lúc thái bình trong tương lai, nhưng Cụ muốn

nhấn mạnh đến thời điểm khoảng thế chiến 3, tức là ngay hoặc sau thời của đảng Cộng Sản VN. Và Cụ đã để riêng 50 câu thơ để nói về vị Minh Vương này. Chúng ta cần phải chú ý điểm này!

Trong bài hai thì thật là rõ ràng. Bài hai chỉ nói về thế chiến 3 và vị Minh Vương. Cụ còn nói có tới hai vị Minh Vương. Tổng số câu nói về Minh Vương lên tới 142 câu, trong lúc phần tả về trận thế chiến nổi tiếng “Long Vĩ Xà Đầu” thì chỉ có 56 câu.

Tới đây thì mục tiêu của chúng ta đã rõ ràng. Phần còn lại của bài này là đi sâu vào phân tích tìm hiểu về trận thế chiến 3 sắp tới. Kế đến là sự thành lập nước Đại Việt thái bình thịnh trị trong tương lai, và cuối cùng là tìm hiểu về hai vị Minh Vương sắp đến. Chúng tôi sẽ cố gắng đối chiếu với những cơ sấm khác mà chúng tôi được biết nhưng sẽ không rườm rà.

Từ đây phân thú vị nhất của bài viết mới bắt đầu!.

V. Xác Định Thời Điểm bài “Long Vĩ Xà Đầu”

Theo sự phân tích của chúng tôi, Cụ Trạng đã năm lần nói về thời điểm thế chiến ba tức Long Vĩ Xà Đầu. Một lần trong bài một và bốn lần trong bài hai. Cái này là để cho chúng ta không thể nhầm lẫn được! Chúng tôi xin liệt kê theo thứ tự như sau:

Mẫu chốt đầu tiên: Trong bài một có mấy câu sau đây:

- 115 - Nói cho hay **khảm cung rồng dấy**
- 116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
- 117 - Chử rằng lục thất nguyệt gian
- 118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
- 119 - Hễ nhân kiến đã dòi đất cũ
- 120 - Thì phụ nguyên mới chỗ binh ra
- 121 - Bốn phương chẳng động can qua
- 122 - Quân hùng các xứ điều hoà làm tôi
- 123 - Bảy giờ mở rộng qui khôi
- 124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

Đang nói về lịch sử nước VN trong cơn loạn lạc, Cụ bỗng dưng nhảy vọt về tương lai để tả nước Nam lúc thế giới thái bình, mọi nơi đều châu về Đại Nam. Câu 115 Cụ hé mở là lúc ấy phải là lúc con **RỒNG NƯỚC** nổi dậy! ví dụ, năm Nhâm Thìn là năm con rồng nước. Nhưng con Rồng Nước nào Vì cứ mỗi 60 năm lại có một con Rồng Nước? Còn nữa câu 117, “chử rằng lục thất nguyệt gian” nghĩa là 67 tháng gian nan hay là “Năm năm sáu tháng cơ hàn” mà vẫn thường thấy xuất hiện trong các sấm gần đây để chỉ thời gian cuối của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt từ 2012 cho tới 2016.

Mẫu chốt thứ hai: Cụ Trạng từ trước đến giờ chẳng bao giờ nói rõ năm tháng ngày giờ nhưng ngay trong câu đầu tiên của bài 2, Cụ mở đầu như sau;

- 281 - Vừa **năm nhâm tý** xuân đầu
- 282 - Thanh nhàn ngòi tựa hương câu nghĩ đời
- 283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời
- 284 - **Từ đình đối đời chí lực thất gian**

- 285 - Một thời có một tôi ngoan
- 286 - Giúp trong việc nước gặp an thái bình
- 287 - Luận chung một tập kim thời
- 288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
- 289 - Trượng phu có chí thời coi
- 290 - Những câu nhiệm nhật đáng đôi nhành vàng

Năm Nhâm Tí là một điểm cần lưu ý. Thứ đến câu 284 – Từ đình đòi đòi chí lực thất gian, ý nói kể từ sau đời nhà Đinh có được 7 triều đại nữa nhưng vẫn chưa phải là triều đại mà Cự muốn nói (chí lực thất gian). Do đây ta sẽ thấy ngay là thời điểm sẽ phải là sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long hay là thế kỷ 20 hay 21 bởi vì triều đại cuối cùng vừa qua là nhà Nguyễn Gia Long với vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.

Mẫu chốt thứ ba: Cũng trong bài hai đến câu 371 nói về lúc thời thịnh vượng thì có hai câu sau đây.

- 371 - Đến đời thịnh vượng còn lâu
- 372 - Đành đến **tam hợp** chia nhau sẽ làm

Theo lý học thì trong 12 con giáp {tí, sửu, dần, mao, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi} theo vòng tròng sinh chia làm tứ sinh {dần thân ty hợi}, tứ mộ {thìn, tuất, sửu, mùi} và tứ tuyệt {tí ngọ mao dậu}. {tí ngọ mao dậu} cũng còn được gọi là tứ chính khi nói về phương hướng.

Từ {tứ sinh, tứ mộ, tứ tuyệt} ta có 4 tam hợp là {dần-ngọ-tuất, **thân-tí-thìn**, ty-dậu-sửu, hợi-mão-mùi}.

Trong câu 372- “Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm”, Cự Trạng nói rất rõ là phải chờ cho đến năm tam hợp thì mới bắt đầu làm. Bên trên câu 281 Cự đã cho cái mốc là năm Nhâm Tí, do đó tam hợp của nhâm tí phải là năm Nhâm Thân hay **Nhâm Thìn**. Thật là rõ ràng!

Mẫu chốt thứ 4: Qua 2 câu 389 và 390,

- 389 - Nhà cha cửa đóng then cài
- 390 - **Giờ mằm sấm động** hỏi người **đông lân**

Ý hai câu này nói là khi nước nhà đang yên ổn, lúc thời biến đến với “Sấm Động” là do người anh em láng giềng làm ... tức là Trung Quốc hoặc Campuchia hoặc cả hai!

Mẫu chốt thứ 5: Nhưng Cự vẫn sợ chúng ta đoán sai nên ngay trước khi khởi câu “Long Vĩ Xà Đầu” Cự còn báo cho chúng ta một lần nữa, mà lần này Cự cho rõ ràng năm Nhâm Thìn!!

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hợi phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã dê dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình

Hãy để ý 3 câu 395-397, Nhị ngũ dư bình cho chúng ta thời gian 10 năm. Câu 395, Canh niên tân phá chỉ kể từ canh dần (2010), tân mao (2011) là bắt đầu của sự phá hoại và cho đến mậu tuất (2018), kỷ hợi (2019) thì mới bắt đầu phục hồi.

Chu kỳ 10 năm {canh dần, tân mao, **nhâm thìn**, quý ty, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là {2010, 2011, **2012**, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019} là thời gian này.

Tóm lại Cụ Trạng muốn nói thời điểm như sau: năm con Rồng Nước Nhâm Thìn, sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long tức sau 1945 khi vua Bảo Đại thoái vị, và lúc đó có nước láng giềng sang xâm lấn Việt Nam

Năm nay là tân mao, 2011, với tình hình hiện tại của đất nước trước sự hung hãn của TQ ngay vào thời điểm của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt, chúng tôi xin đoán chắc là năm Nhâm Thìn 2012 là thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu.

Phụ chú: lời bàn về bài Long Vĩ Xà Đầu trong quá khứ năm 1940.

Trong quá khứ nhất là thế chiến hai 1940, nhiều người cho là bài “Long Vĩ Xà Đầu” này nói về thế chiến hai. Nay ngẫm nghĩ lại thì chúng tôi thấy không đúng bởi lẽ năm 1940 là Canh Thìn là con RỒNG SẮT chứ không phải con RỒNG NƯỚC. Thứ nữa lúc đó nhà Nguyễn vẫn còn tại vị.

VI. Phân Tích Bài Long Vĩ Xà Đầu.

Theo thiên ý của chúng tôi, bài Long Vĩ Xà Đầu gồm có 20 câu từ 395- 413. Vì đoạn trước từ câu 371-394 thì thể thơ là song thất lục bát và nội dung là tiền Long Vĩ Xà Đầu, giới thiệu về thiên tử và cuộc thế chiến nhưng không nói gì về chi tiết cả. Đoạn tiếp theo của bài Long Vĩ Xà Đầu từ câu 414 đến 471 có thể thơ là ngũ ngôn và nội dung thì miêu tả vị Minh Vương.

Sau đây là toàn bài Long Vĩ Xà Đầu

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hợi phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
- 402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiều lâu
- 403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
- 404 - Vượn nọ leo cành cho si bóng
- 405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
- 406 - Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
- 407 - Ngựa kia đứng đỉnh bước về tàu
- 408 - Hùm ở trên rừng gặm mới dậu
- 409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
- 410 - Cứu cứu kiên khôn dĩ định
- 411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
- 412 - Trục đảo dương đầu mã vĩ
- 413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an

Bài này có thể chia làm 4 phần. Phần một 3 câu 395-397, phần hai 4 câu 398-401, phần ba 8 câu, và phần bốn 4 câu cuối 410-413.

Phần một: 3 câu 395-397, xác định năm Nhâm Thìn 2012 là năm của Long Vĩ Xà Đầu.

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hội phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình

Từ Canh niên tân phá đến Tuất hội phục sinh là mười năm gồm có {canh dân, tân mảo, nhâm thìn, quý ty, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là các năm {2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019}. Đây là 7 năm cuối của Hạ Nguơn Ba và 3 năm đầu của Thượng Nguơn Bốn. Trong bài Thiên Cơ và Tận Thế 2012? <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf>, chúng tôi đã trình bày là địa cầu đang ở trong giai đoạn Hạ Nguơn Ba Kiếp Diệt. Do đó sẽ có một cuộc thanh lọc lớn xảy ra cho quả địa cầu từ năm 2012 đến 2016.

Chúng ta nhận thấy rằng thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu ăn khớp với thời điểm của Hạ Nguơn Ba Kiếp Diệt và cuộc thanh lọc toàn cầu.

Phần hai: 4 câu 398-401.

- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình

Đây là bốn câu nổi tiếng của Cụ Trạng mà rất nhiều người Việt Nam mình biết đến và gọi đó là bài Long Vĩ Xà Đầu. Nếu dịch nôm na thì như sau

- 398 - *Cuối năm rồng đầu năm rắn bắt đầu có chiến tranh,*
- 399 - *Khắp bốn phương sẽ có nạn đao binh,*
- 400 - *Cuối năm ngựa đầu năm dê, các nước lớn chết hết,*
- 401 - *Đến năm khi năm gà mới thấy thái bình”.*

Tuy nhiên có các học giả không nghĩ là Cụ Trạng chỉ ngụ ý đơn sơ như vậy. Chúng tôi xin được trình bày lại kiến giải của văn sĩ Sagiang về 2 câu 399 và 400 như sau.

Hai chữ “Can Qua” thật ra là chữ “Koran” hay kinh “Koran” của Hồi Giáo được người Trung Quốc phiên âm qua hán tự thành “Can Qua”. Do đó hai câu 398 và 399 được hiểu như sau “cuối năm Thìn đầu năm Ty, chiến tranh thế giới sẽ bắt đầu khởi lên từ các xứ Hồi Giáo bên Trung Đông”. Đây là cuộc Thánh Chiến toàn cầu.

Câu 400 “Mã đề dương cước anh hùng tận”. Hai chữ “Mã Đề” nghĩa đen là con ngựa hí. Con ngựa trước khi phóng nước đại, nó chống 2 chân trước lên đứng thẳng bằng 2 chân sau, hí vang rền như lấy trớn rồi hạ 2 chân trước xuống chạm đất và sau đó mới bắt đầu phóng nước đại. Tương tự phi thuyền hay hỏa tiễn lớn khi được khai hỏa sẽ bắt đầu với tiếng nổ rất lớn, rồi mới đến tiếng rít xé không gian. Sau đó hỏa tiễn mới từ từ tách rời khỏi dàn phóng bay lên không trung tới một độ cao nhất định trước khi phóng đi tới mục tiêu với tốc độ cao đã định. Do đó chữ

“Mã Đề” ở đây có nghĩa trắng là hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử có thể của Nga Sô, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Iran.

Hai chữ “Dương Cước” cho ta hình ảnh một con dê tung hai chân sau lên đá giò lái. Để cú đá giò lái có hiệu quả, con dê phải ở thật gần đối thủ và tung cú đá bất ngờ. Nếu tạm lấy ví dụ là Trung Quốc đánh nhau với Mỹ ở biển đông, ta có thể mừng tượng được những hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc lúc mới bắt đầu khai hỏa từ đảo Hoa Nam còn đang chậm chạp rời dàn phóng thì những hỏa tiễn nhỏ từ dàn lá chắn chống hỏa tiễn của Mỹ từ trên các tàu Đệ Thất Hạm Đội ở Thái Bình Dương gần đó đã mau lẹ phóng tới bắn rớt các hỏa tiễn này trước khi chúng có đủ thì giờ bay đến mục tiêu đã định với tốc độ cao.

Bàn về hai chữ “Anh Hùng”, chữ “Anh” đại diện cho loài thực vật và chữ “Hùng” ám chỉ các loài động vật. Do đây “anh hùng tận” có nghĩa là cả hai loài thực và động vật đều bị tiêu diệt hết vì sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử và phóng xạ nguyên tử.

Giờ đây 4 câu có thể tạm dịch như sau:

398 - *Cuối năm rồng đầu năm rắn sẽ có Thánh Chiến,*

399 - *Từ Hồi Giáo lan tràn khắp bốn phương,*

400 - *Khi bom Nguyên Tử nổ năm ngọ, thực động vật bị tiêu diệt,*

401 - *Tới năm khỉ gà mới có thái bình”.*

Với tình hình thế giới lúc này, càng nghĩ chúng tôi thấy lối kiến giải của ông Sagiang càng có lý! Nếu quả thật như vậy thì ta mới thấy Cụ Trạng quả thật là tài tình! Vừa lòng được chi tiết hình ảnh của vũ khí thế kỷ thứ 21 và thời gian lúc xảy ra trong cùng một câu thơ “Mã đề dương cước anh hùng tận” trong lúc Cụ đang sống vào thế kỷ thứ 14. Xin nói thêm hai người Cụ Trạng VN và Nostradamus (Tây gốc Do Thái) là 2 tiên tri sống đồng thời với nhau. Một người phương đông và một người phương tây.

Giờ xin nói thêm về phần vũ khí hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử và dàn lá chắn. Trong bài Cụ Trạng còn chỉ rõ như sau:

426 - *Bắc hữu kim thành tráng*

427 - *Nam tạc ngọc bích thành*

428 - *Hỏa thôn đa khuyến phệ*

Ý nói là trong lúc phe phía Bắc, Trung Quốc, có hỏa tiễn mạnh bạo to lớn (kim thành tráng) thì phe đối lập phía Nam, Mỹ, có bức tường kiên cố trong suốt (ngọc bích) nhìn không thấy, tức là dàn lá chắn chống hỏa tiễn. “*Hỏa thôn đa khuyến phệ*” ý nói là Trung Quốc (lá cờ nền đỏ = hỏa thôn) có nhiều chỗ sủa ... tức là hỏa tiễn nguyên tử rớt nhiều ở đó! Bên dưới nói là Trung Quốc sẽ thất trận và Bắc Kinh sẽ chìm trong biển nước!

Phần ba: Chi tiết về cuộc thế chiến ba xung quanh bối cảnh Việt Nam.

402 - *Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu*

403 - *Có một đàn xà đánh lộn nhau*

404 - *Vượn nọ leo cành cho si bóng*

405 - *Lợn kia làm quái phải sai đầu*

406 - *Chuột nọ lăm le mong cắn tổ*

407 - *Ngựa kia đứng đĩnh bước về tàu*

- 408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tâu

Trong đoạn thơ trên đây ta nhận thấy Cụ dùng đủ {xà, vượn, lợn, hùm} tức là đầy đủ {dân thân ty-hợi} “tứ hành xung” để chỉ 2 cặp chống nhau {dân-thân, ty-hợi}. Nếu bạn giàu trí tưởng tượng thì có thể diễn thêm là dân thân là cặp tượng trưng cho tây đánh đông ở cấp độ thế giới (Mỹ đánh Trung Cộng, Nga Xô? Hồi Giáo đánh Âu Châu?). Còn cặp ty-hợi là bắc nam đánh nhau (Trung Cộng nuốt Việt Nam?)

Câu 402 “Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu” ý nói là nước nhà đang được một thời gian tương đối yên tĩnh. Nghĩa là không còn chiến tranh tranh chấp. Trong bối cảnh lịch sử của đất nước từ 1945 đến nay thì phải nói là kể từ sau 1975 cho đến nay 2011, nước Việt Nam mới tương đối là tạm yên không còn nội chiến hay chống xâm lăng.

Câu 403 “Có một đàn xà đánh lợn nhau”, đàn xà đánh lợn nhau theo thiên ý là anh em cùng loại hay là cùng một màu da “Da Vàng” đánh nhau. Cấp độ cao hơn là loài người đánh lợn nhau.

Hai câu 405, 406, Cụ dùng 2 con Lợn và Chuột đều thuộc phương bắc để chỉ 1 hoặc 2 nhóm cùng một phe. Chỗ này chúng tôi thấy Cụ ám chỉ bọn Cộng Sản Bắc Việt và Cộng Sản Trung Quốc.

Ba câu chót 407-409 nói là ngựa thông thả bước về chuồng. Ngựa cũng có nghĩa là phương nam hay miền Nam. Rồi Hùm là cạp là phương đông nổi giận (gầm) và tìm bắt con ngựa này.

Nếu gom góp những ý kiến này lại thì chúng tôi thấy có hai chuyện sau. Chuyện thứ nhất là trận chiến giữa hai siêu cường. Nước Việt Nam đang tạm yên ổn thì bỗng dưng người anh em cùng màu da phương bắc xâm lăng và biến Việt Nam thành một phần của mình và tìm cách ngăn cản không trả lại (chuột nợ lăm le mong cắn tổ). Nhưng Ngựa kia (Việt Nam) lại “đứng đỉnh” bước về chuồng có nghĩa là Việt Nam sẽ được cứu lấy lại nước nhà. Hai chữ “đứng đỉnh” hàm ý nói rằng Việt Nam sẽ lấy lại được chủ quyền một cách rất là thoải mái, “bất chiến tự nhiên thành”! Đến đây không thể không nghĩ đến người Mỹ sẽ là người cứu mình.

Còn chuyện thứ hai thì như sau. Cũng nhờ là chúng tôi đã sống qua giai đoạn 1975 và rồi mới đây lại được nghe chuyện chính phủ VNCH lưu vong làm đơn khiếu nại Liên Hiệp Quốc để xin xét lại chuyện Việt Cộng vi phạm Hiệp Định Paris 1973. Nên chúng tôi lại thấy là con Lợn thuộc miền bắc tức CSBV, lăm sái là chiếm miền Nam vi phạm hiệp định Paris 1973 ... và sẽ phải “sai đầu” ... quay đầu lại và trả lại miền Nam? Còn con chuột là chính bắc hay Trung Cộng thì vì bảo vệ đàn em Cộng Sản Bắc Việt trung thành nên chắc sẽ không muốn nhà (cản tổ?) ... Nói thế này là nhiều lắm rồi! Chúng tôi sẽ không bàn thêm về chuyện này vì đây là chuyện đang làm của chính phủ VNCH lưu vong. *Việc làm đơn khiếu nại của chính phủ VNCH lưu vong về việc CSBV vi phạm hiệp định Paris tại Liên Hiệp Quốc là việc làm rất đúng, rất đáng khích lệ mà theo thiên ý tất cả Việt Kiều trên thế giới nên ủng hộ!*

Trên đây là bàn về về đầu ty-hợi của hai cặp dân-thân-ty-hợi tứ hành xung bên trên.
Rồi tới

- 408 - Hùm ở trên rừng gằm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tào

Đây là nói tới về thứ hai dân-thân của cặp dân-thân-ty-hợi tứ hành xung. Hùm là dân là phương đông tượng trưng cho Trung Quốc và khối Hồi Giáo. Thân là phương tây tượng trưng cho người da trắng hay Mỹ hoặc Liên Hiệp Quốc! Do vì lúc Mỹ quyết định nhảy vào can thiệp giúp Việt Nam thì Trung Quốc mới nổi giận khai ngòi chiến tranh và thế chiến 3 mở màn. Do chỗ này mà các sấm ký khoảng 100 năm trở lại đây nói là *nước Việt Nam tuy nhỏ mà lại được diễm phúc đi đầu dắt thế giới vào thế chiến ba kỳ này!*

Khi các siêu cường vào trận kỳ này với vũ khí nguyên tử thì kết cuộc sẽ ra sao?

Phần bốn: Kết quả của thế chiến ba, ai thắng ai bại?

- 410 - Cừu cừu kiên khôn dĩ định
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 - Trục đảo dương đầu mã vĩ
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an

Xin tạm dịch như sau:

- 410 - Mười tám nước tranh nhau trời đã định
411 - Mùa xuân vào tiết thanh minh hoa tàn
412 - Thấy khoảng đầu năm mùi cuối năm ngọ (mùa xuân 2015)
413 - Quân Liên Hiệp Quốc họp tại “thủ đô”. (Long/Bảo Giang)

Đây là câu chuyện của 18 nước tranh dành dầu lửa tại quần đảo Trường Sa/Hoàng Sa Việt Nam. Và đây chính là đầu dây mối nhợ đưa đến thế chiến 3.

Cũng trong tập này Cụ Trạng nói là kỳ này quần hùng tranh dành đánh nhau tại Trường Sa/Hoàng Sa như sau:

- 472 - Kiên khôn phú tải vô lương
473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - **Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân**
476 - Ta hồ vô phụ vô quân
477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành

Với hoàn cảnh chính trị và kinh tế thế giới hiện tại ta có thể tạm đoán rằng vì sự tranh chấp mỏ dầu tại quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa mà 18 quốc gia sẽ tranh giành nhau tại biển đông. Việt Nam vì nằm trong vị thế chiến lược nên sẽ bị Trung Quốc chiếm gọn. Từ chuyện xâm chiếm này mới khiến Mỹ can thiệp vào và đưa đến thế chiến ba tận diệt nhân loại!

Câu “Hồ binh bát vạn nhập trường an” ám chỉ Trung Quốc sẽ bại trận thảm thương vì quân đội liên minh sẽ họp nhau tại Bảo Giang và cho thành lập nước Đại Việt mới.

Cái giá Việt Nam phải trả là như thế nào? Chúng ta vẫn thường nghe hai câu thơ truyền là của Cụ Trạng như sau:

Mười phần chết bảy còn ba

Chết hai còn một mới ra thái bình.

Đây là cái giá mà nước Việt Nam phải trả trước khi được “Bất Chiến Tự Nhiên Thành”. Các vị tu hành có huệ hay những người nghiên cứu thiên cơ và sám truyền đều rõ chuyện này.

Phụ chú: năm xưa sau 1975 chúng tôi được nghe có người giải 4 câu trên “cửu cửu càn khôn dĩ định” như sau. Cửu Cửu là hai lần chín chỉ nhà Ngô (1954-1963) và Tổng Thống Thiệu (1966-1975) mỗi người được chín năm. “thanh minh thời tiết hoa tàn” là vào mùa xuân. “Trực đảo dương đầu mã vĩ” là Thấy rằng Dương Văn Minh đầu hàng vào cuối tháng 4, tức ngày 30 tháng 4 năm 1975. “Hồ binh bát vạn nhập tràng an” là quân đội của Hồ Chí Minh tiến vào thủ đô Sài Gòn. Mọi chuyện thấy rất giống và ăn khớp ghê! Nhưng nếu xét theo thứ tự của câu thơ và các điều kiện đã nêu trên thì sự giải thích trên không đúng! Ví dụ chỉ tiết ngày đầu hàng là 30 tháng 4 1975 đó là dương lịch và ngày âm lịch là 20 tháng 3 tức là tháng thìn chứ không phải là mã vĩ!

Trước khi chấm dứt phần này để bắt đầu bàn về vị Minh Vương, tôi xin được trích một đoạn từ một email mà tôi nhận được ngày Oct/24/2011 như sau:

“Trong tuần qua, trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh của các nước Đông Nam Á ở Bali, Indonesia, Nov. 17-19 với sự tham dự của TT. Obama và TT. Dmitry Medvedev của Nga, bà ngoại trưởng H. Clinton đã bày ra một bản cờ chiến lược của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương với mục đích vừa cam kết, vừa cổ vũ, trấn an với các nước liên minh cũ, mới là Mỹ đã có chiến lược mới để ổn định toàn vùng.

Mở đầu bài viết, ngoại trưởng H. Clinton đã dứt khoát khẳng định: “Trong tương lai, chính trị sẽ được giải quyết ở Châu Á, không phải ở Afghanistan hay Iraq, và Hoa Kỳ sẽ hiện diện ngay ở trung tâm chỉ đạo hành động.” - The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the center of the action.”

VII. Phân Tích Về Minh Vương

Theo sự phân tích bên trên, Cụ Trạng đã dành 158/487 câu tức là 32% của tập thơ để nói về hai vị Minh Vương mà sẽ giúp nước Việt Nam tiến vào giai đoạn Thái Bình trong thời Thượng Ngươn sắp đến.

Do đó ta cần phải để ý đến mục đích của Cụ Trạng khi Cụ viết tập Bạch Vân Thi Tập. Dài 487 câu chia làm 2 tập. Tập đầu 280 câu thuộc về phần sử ký của nước Nam Việt từ thời lập quốc chỉ toàn là một chuỗi dài nội chiến và lệ thuộc. Cụ chưa hề gọi thời kỳ nào là thái bình ngoại trừ sau kỳ Long Vĩ Xà Đầu:

486 - Hiệu xung thiên hạ thái bình

487 - Đông tây vô sử Nam thành quốc gia

Trong tập hai dài 207 câu chỉ nói về trận thế chiến Long Vĩ Xà Đầu và về vị Minh Vương cùng đường lối làm việc của vị này.

Từ tập một qua tập hai, Cụ luôn nhắc nhở các trang hùng sĩ tử nên chọn cho đúng chúa mà phò bằng cách là Cụ nói Cụ tuy là người tài giỏi nhưng sinh bất phùng thời. Gặp thời loạn lạc bội chúa hôn quân không đáng để phò. Cụ khuyên các trang sĩ tử nên lo trau dồi tài năng văn võ cho đến nơi đến chốn, phải biết thời biết tiết, giữ lòng cho trung, tìm cho đúng Minh Vương rồi mới nên đem tài mình ra phò thánh chúa! Chớ đừng như loài ong kiến. Tài cán chẳng ra gì mà cứ hòng đòi bằng vàng cho to! Chạy ngược chạy xuôi chỉ thêm vất vả tằm thân mà chẳng được gì! Hãy gẫm những vần thơ sau đây sẽ rõ:

151 - Lại dạn đấng tú nam chí cả

152 - Chớ vội vàng tằm tả chạy rong

- 153 - Học cho biết lý kết hung
 154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi

 161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử
 162 - Lòng trung nghi ai nhớ cho tình
 163 - Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh
 164 - Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
 165 - Văn thi luyện nguyên bài quyết thắng
 166 - Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
 167 - Võ thông yên thủy thần kinh
 168 - Được vào trận chiến mới càng biến cơ
 169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến
 170 - Biết ray tay miệng biếng nói không
 171 - Ngỗ hay gặp hội mây rồng
 172 - Công danh chơi chới chép trong vân đài
 173 - Bấy giờ phi sức chí trai
 174 - Lộ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

Vậy vấn đề là khi nào là thời điểm và ai là thánh chúa? Thời điểm là năm Nhâm Thìn 2012 đã được phân tích rõ ràng bên trên rồi. Bấy giờ chúng ta hãy thử tìm xem Minh Vương là ai? là người như thế nào? Làm sao để nhận diện người?

Trong tập một câu 231-232:

- 231 - Đoài phương thức có chân nhân
 232 - Quân tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Ý nói là từ phương tây, ngoại quốc hay Mỹ quốc, có vị chân nhân quang minh chính đại được tiên phật vô hình ủng hộ và quần thần tài giỏi hữu hình phò trì dựng cuộc khởi nghĩa này.

- 257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
 258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
 259 - Lục thất cho biết ngày dày
 260 - Phụ nguyên ấy thực ở đây tào Khê
 261 - Có thầy nhân thập đi về
 262 - Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh
 263 - Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
 264 - Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
 265 - Ra tay điều chỉnh hộ may
 266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
 267 - Lộ là phải nhọc kéo quân
 268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Đoạn này nói “nước Việt Nam có Thánh Chúa ra đời. Tại sông Bảo Giang trời đã định từ lâu. Vị chân nhân này lúc về đến nước, đi tay không, ra sức sửa sang vương nghiệp. Bấy giờ mới biết tài an bang tế thế của người. Ai gặp đều mến và tìm về châu Thánh Chúa”.

Hãy để ý hai chữ “Bảo Giang”, xuất hiện trong tập này 4 lần:

- 258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
- 340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở này
- 378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
- 414 - Bảo Giang thiên tử xuất

Bảo Giang là nơi mà có **cuộc họp lịch sử** sau này. Tức là giây phút nước Đại Việt được tuyên bố thành lập. Trong buổi họp đó vị Thánh Chúa hay Minh Vương sẽ xuất hiện.

Làm sao nhận diện Minh Vương?

Trước tiên Cụ Trạng tả vị Minh Vương qua mấy câu sau:

- 333 - Trời cao đất rộng bao xa
- 334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
- 335 - Dù trai ai chữa biết tường
- 336 - Nhất thổ thời sĩ Khâm Phương thuở này
- 337 - Ý ra lục thất gian nay
- 338 - Thời vận đã định thời này hưng vương
- 339 - Trí xem nhiệm nhật cho tường
- 340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở này

Nghĩa là “Trời cao đất rộng, biết Minh Vương ở đâu bây giờ? Nay bảo cho biết, người này sanh mệnh thổ nhưng lớn lên lại có mệnh thủy. Cả đời thật là vất vả, tới giờ này mới lên được ngôi vua! Hãy nhìn cho kỹ, tại Bảo Giang Thánh Chúa sẽ xuất hiện”.

Rồi sau đó, Cụ lại tả lúc sinh thời có lúc vị Minh Vương này phải ẩn thân trong rừng núi, tối ngủ trên đá, trốn trong rừng nơi chẳng có dân chúng ... để trau dồi tài nghệ tri quốc an dân? Hãy gẫm những câu sau đây:

- 341 - Vua ngự thạch bàn xa thay
- 342 - Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
- 343 - Gà kêu vượn hót vang lừng
- 344 - Đường đi thỏ thẻ dậm chun khôn dò
- 345 - Nhân dân vắng mặt bằng tờ
- 346 - Sơn lâm vào ở đồ nhờ khôn thay
- 347 - Vua còn cuộc nguyệt cày mây
- 348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân
- 349 - Phong đăng hoà cóc chứa chan
- 350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
- 351 - Chính cung phương khảm vân mây
- 352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời

Vào thời sau 1975 cho tới nay, nếu Minh Vương mà phải trốn ở trong rừng để học cách an dân, thì theo thiên ý có lẽ là ông ta phải đi vào rừng kháng chiến giống kiểu Hoàng Cơ Minh nhưng may không bị Việt Cộng giết chết. Sống sót thoát ra ngoại quốc rồi sau này trở về lập quốc. Như vậy nghe mới có vẻ có lý hơn!

Thân thế của Minh Vương ra sao và có mấy Minh Vương?

Sau đó Cụ Trạng mới nói về thân thế của Minh Vương. Chỗ này Cụ đổi thể thơ thành ngũ ngôn và dùng toàn Hán Tự ... có lẽ để nhấn mạnh tầm mức quan trọng của chủ đề. Có cả thấy 57 câu từ 414 đến 471 chia làm 2 phần. Phần đầu từ câu 414 đến 443 nói về “Bảo Giang Thiên Tử Xuất” và phần hai từ câu 444 đến 471 nói về “Bảo Sơn Thiên Tử Xuất”.

Trong thời gian đầu lúc thành lập Liên Bang Đại Việt sẽ có hai vị Minh Vương. Một già một trẻ thay phiên nhau dựng nước chấn dân. Vị đầu tiên lớn tuổi có kinh nghiệm nhiều về quân sự chiến trường. Ngoài việc dựng nước còn có sứ mạng thành lập và tổ chức cuộc họp đầu tiên mở màn hội Long Hoa tại nước Liên Bang Đại Việt mới này. Chi tiết về chuyện Long Hoa đại hội sẽ được nói ở phần IX. Lời bàn thêm bên dưới.

Minh Vương Bảo Giang

- 414 - Bảo Giang thiên tử xuất
- 415 - Bất chiến tự nhiên thành
- 416 - Lê dân bảo bảo noãn
- 417 - Tứ hải lạc âu ca

Bốn câu này có nghĩa “Tại cuộc họp lịch sử ở Bảo Giang, Minh Vương sẽ xuất hiện và quốc gia Đại Việt mới sẽ được chính thức hình thành. Dân chúng sung sướng bảo vệ đất nước mới thành lập này. Khắp bốn phương Việt kiều tha hương đồng reo hò ca ngợi”

- 418 - Dục đức thánh nhân hương
- 419 - Quá kiêu cư bắc phương
- 420 - Danh vi Nguyễn gia tử
- 421 - Kim tịch sinh ngư lang
- 422 - Thượng đại nhân bất nhân
- 423 - Thánh ắt dĩ vong ân
- 424 - Bạch hồ kim đái ấn
- 425 - Thất thập cổ lai xuân

Đoạn này có nghĩa “ vị Minh Vương nhân đức này có gốc gác là người Bắc thuộc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con dê, tân mùi. Là một đại trượng phu đầy nhân nghĩa nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn nếu cần thiết! Là một người đã lớn tuổi ngoài 70 và có chức phận võ tướng rất hiển hách (Bạch hồ kim đái ấn)”. (Xin chú ý là vua Quang Trung năm xưa còn được mệnh danh là “Bạch Hồ Kim Tinh Phương Đồi” vì lá số Nhâm Thân đóng tại cung Thân có sao Thất Sát tọa thủ).

Tại sao tân mùi? câu 336: “Nhất Thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này”. Theo thiên ý là một người sanh ra với mệnh Thổ nhưng lúc lớn lên thì có mệnh Thủy. Do đó, nếu lấy năm 2012 làm mốc và biết là người này phải ngoài 70. Lấy 2012 trừ đi 70 ta được 1942. Vậy người này phải sanh trước năm 1942.

Câu “Kim tịch sinh ngư lang” nghĩa là khi sao mai lặn thì sao hôm sẽ sinh (sự tích Ngư Lang Chúc Nữ). Nghĩa là 2 sao đối nhau. Nếu lấy ngư hay ất sửu 1925 làm chuẩn thì chính chiếu phải là tân mùi 1931. Tân Mùi là hành thổ thì lại đúng với câu 336: “Nhất Thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này”.

Khâm Phương thì chỉ về phương Bắc tức Thủy. Tam hợp thủy thì có Thân-Tí-Thìn. Thân thì tuy thuộc Kim nhưng sanh Thủy, Tí thì rõ ràng là Thủy, Thìn thì tuy là Thổ nhưng có Thủy ở đây. Do đây ta có 3 cặp hay 3 người (giáp tí, tân mùi), (mậu thìn, tân mùi), (nhâm thân, tân mùi). Vậy thì ai mới là Minh Vương? Chỗ này là chỗ của quý vị phải tự kiểm. Chúng tôi nói thế là quá nhiều rồi! thiên cơ lộ chút chút! Chúc may mắn!

- 426 - Bắc hữu kim thành tráng
- 427 - Nam tạc ngọc bích thành
- 428 - Hỏa thôn đả khuyển phê
- 429 - Mộc giả dục nhân canh
- 430 - Phú quý hồng trần mộng
- 431 - Bàn cùng bạch phát sinh
- 432 - Anh hùng vương kiếm kích
- 433 - Manh cô đồ thái bình

Đoạn này nói “trong lúc thế chiến bom nguyên tử đang xảy ra bên ngoài thì bên trong nước người anh hùng này vùng kiếm ra tài đẹp loạn. Đẹp tan bọn thổ phi cướp bóc lẫn bọn tham nhũng tư bản đỏ. Đánh đổ những gì xấu xa tệ hại của thời đại trước và đem lại thái bình cho đất nước”.

- 434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh
- 435 - Quá thất thân thủy sinh
- 436 - Địa giới sĩ vị bạch
- 437 - Thủy trâm nhi bắc kinh
- 438 - Kỷ mã xu dương tẩu
- 439 - Phù kê thăng đại minh
- 440 - Trư thử giai phong khởi
- 441 - Thìn mao xuất thái bình
- 442 - Phân phân tùng Bắc khởi
- 443 - Nhiều nhiều xuất đông chinh

Đoạn này nói “Nam Việt có Ngưu tinh tức là vị Minh Vương lớn tuổi này. Lúc ranh giới nước nhà chưa được rõ ràng (câu 436) thì vào cuối năm ngọ đầu năm mùi (2015), Bắc Kinh sẽ chìm trong biển nước vì hậu quả của chiến tranh nguyên tử. Mãi đến năm dậu (2017) thì thế giới mới sáng sủa. Tiếp theo đến năm hợi tí (2020), từ đó tiếp tục tiến vào Thượng Ngươn luôn. Kể từ năm thìn mao (2011) nước Nam bắt đầu loạn lạc với giặc tới từ phương bắc rồi từ bên tây phương”.

Minh Vương Bảo Sơn

- 444 - Bảo sơn thiên tử xuất
- 445 - Bất chiến tự nhiên thành
- 446 - Thủy trung tàng bảo cái
- 447 - Hứa cập thánh nhân hương

Tại núi Bảo Sơn, vị Minh Vương trẻ tuổi này sẽ xuất hiện và nước Liên Bang Đại Việt sẽ thành hình mà chẳng cần phải đánh nhau! Trong mục IX. Lời Bàn Thêm bên dưới sẽ nói nhiều hơn về vị Minh Vương Bảo Sơn này.

448 - Mộc hạ châm châm khẩu

449 - Danh thế xuất nan lương

450 - Danh vi nguyên gia tử

451 - Tinh bản tại ngư lang

Vị Minh Vương trẻ này sử dụng nhiều về tài ăn nói. Danh tiếng khó người bằng. Cũng gốc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con Trâu. Đây có 3 tuổi {39, 51, 63} {Quý Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu}. Vậy ai mới là đúng? Chỗ này là chuyện của quý vị. Thiên cơ lậu chút chút! Chúc may mắn!

452 - Mạ dử lê viện dưỡng

453 - Khởi nguyệt bộ đại giang

454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn

455 - Hoặc ngư kim lãng cương

456 - Thiên dử thần thức thụ

457 - Thụ trình ngũ sắc quang

458 - Kim kê khai lự điệp

459 - Hoàng cái xuất quý phương

460 - Nhân nghĩa thù vi địch

461 - Đạo đức thực dử đương

462 - Tộ truyền nhị thập ngũ

463 - Vận khai ngũ viên trường

Đoạn này nói về những chính sách hay những chuyện cải cách trong những năm đầu dưới thời hai vị Minh Vương này. Hai vị này có lúc đồng thời cùng chia nhau làm việc. Mở đầu với việc cải cách an sinh xã hội mở mang đất nước (452-453). Về mặt an ninh trật tự, ba thành phần du đảng, trộm cướp, hiếp đáp và tham nhũng sẽ bị trừng phạt nặng nề (454-456). Tôn giáo tâm linh sẽ được coi trọng đưa lên hàng đầu trong nước (457). Nước nhà sẽ nhận được nhiều viện trợ tài chánh từ quốc tế hay Mỹ (458-459). Chính sách thì dùng nhân nghĩa đối đãi với kẻ địch. Do đó đạo đức được xem trọng đề cao. Chính sách hay đẹp này gồm có 25 điều được truyền ra khắp năm châu (462-463).

Phần Kết Thúc của Bạch Vân Thi Tập

Từ câu 464 đến 487 tạm chia làm hai phần.

464 - Vận đảo dương hầu ách

465 - Chấn đoàn cương bất trường

466 - Quần gian đạo danh tự

467 - Bách tính khổ tai ương

468 - Can qua tranh đấu khởi

469 - Phạm địch tánh hung hoang

470 - Ma vương sát đại quý

471 - Hoàng thiên tru ma vương

Đoạn này Cụ Trạng nhắc lại chuyện thế giới gặp nạn tai vì chiến tranh nguyên tử vào năm mùi khi tức là 2015 và 2016, đúng ngay vào chu kỳ Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt. Thế giới đông tây (chấn đoàn) choáng nhau không lâu (464-465). Bọn giặc gian tham đánh nhau làm dân chúng bị họa khổ (466-467). Hồi Giáo khai mào thánh chiến khắp nơi (468-469). Bọn quỷ ma đông phương sẽ

bị khối tây phương giết sạch. Nhưng rồi khối tây phương cũng bị tan tành (470-471) vì bom nguyên tử làm xáo trộn trục quay trái đất. (Xin đọc bài “*Thiên Cơ và Tận Thế 2012?*” Để hiểu rõ thêm về chuyện thể chiến ba làm đảo lộn trục quay trái đất.

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf>)

- 472 - Kiền khôn phú tải vô lương
- 473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
- 474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
- 475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
- 476 - Ta hồ vô phụ vô quân
- 477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành
- 478 - Đoàn phương phước địa giáng linh
- 479 - Cửu trùng thụ ứng long thành ngũ vân
- 480 - Phá điền thiên tử giáng trần
- 481 - Dững sĩ nhược hải muru thân như lâm
- 482 - Trần công nãi thị phúc tâm
- 483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
- 484 - Tướng thần hệ xuất y chu
- 485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
- 486 - Hiệu xung thiên hạ thái bình
- 487 - Đông tây vô sứ Nam thành quốc gia

Đoạn này nói “Trời sẽ không tha bọn gian ác. Từ thiên đình phát lệnh, bầy dê hạ giới bắt đầu tranh hùng (472-473). Mười năm trời tranh hùng (2010-2019). Từ đảo Hoàn Sơn tức Trường Sa/Hoàng Sa là nơi tranh chấp, các quốc gia đánh nhau loạn xạ, nhân thế tán loạn (474-477). Từ tây phương nơi đất nước giàu có nhiều phước đức (Mỹ) trời sanh xuống vị Thiên Tử văn võ song toàn dẹp tan thể chiến này (478-481) (Có thể là Tổng Thống Obama, xin xem phần bàn thêm bên dưới). Minh Vương Việt Nam thì thích dùng nhân tâm. Do vậy bọn triều thần thứ dữ loại võ biên từ từ bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng phải giải nghệ hay đổi qua văn quan. Minh Vương sẽ trị nước giống như thời vua Nghiêu Thuấn thuở xưa. Bây giờ nhà Nam được tiếng thái bình. Trong lúc thế giới chẳng còn mấy quốc gia thì nước Nam lại được lập quốc trở thành Liên Bang Đại Việt vào thời Thượng Nguyên 2017 trở đi (482-487)”.

Tới đây chúng ta có thể kết luận là Cụ Trạng viết tập Bạch Vân Thi Tập này để tả về lịch sử nước Việt Nam từ thời lập quốc của Lạc Long Quân cho tới lần lập quốc tới này vào 2017. Tuy nhiên trọng tâm là Cụ muốn nói về chuyện lập quốc vào thời kỳ Long Vĩ Xà Đầu. Cụ đã dành nhiều giấy mực để mô tả kỹ càng thời điểm và cách nhận diện vị hai vị Minh Vương.

IX. Lời Bàn Thêm

Thưa các bạn, bên trên chúng tôi cố gắng diễn giải và dịch các câu văn của Cụ Trạng theo sát mặt chữ và không đem vào đó những gì thuộc lãnh vực huyền bí học để cho các bạn có thể theo dõi dễ dàng. Giờ đây chúng tôi xin trình bày thêm khía cạnh huyền bí học có liên quan tới những chuyện trong Bạch Vân Thi Tập này.

1) Long Vĩ Xà Đầu và Cuộc thanh lọc toàn cầu của Hạ Nguyên Ba Kiếp Diệt từ 2012 đến 2016:

Khoảng gần hơn 100 năm qua, có nhiều sám ký tại Việt Nam nói riêng của các vị tu hành đắc đạo như Đức Phật Thầy Tây An, Sư Vãi Bán Khoai, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Hồng Quang v.v.. đã úp mở cho biết về nước Đại Việt lập quốc vào cuối Hạ Nguơn Ba đầu Thượng Nguơn Bốn, tức khoảng 2015-2020. Trên thế giới các tiên tri nổi tiếng như Baba Vanga hoặc Nostradamus cùng thời với Cụ Trạng v.v.. cũng đã tiên đoán về chuyện thế giới sẽ trải qua một cuộc gần như là tận thế vào những năm từ 2010 đến 2018 và sau đó sẽ có một nước Tàu mới nổi lên trở thành cường quốc sau này. Tất cả những chuyện này rất ăn khớp với chuyện lập quốc của nước Việt Nam trong tập Bạch Vân Thi Tập này. Lý do tại sao vậy? Ở góc độ cao, chuyện này là thiên cơ thuộc về cuộc thăng hoa của loài người tại trái đất trong thời điểm này. Chúng tôi đã trình bày vấn đề này trong bài viết “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?”. Nếu muốn biết thêm thì xin mời đọc ở weblink sau đây <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf> . Dưới đây tôi xin trích một vài câu sám trong bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?” nói về sự lập quốc của Việt Nam sau này:

*“Việt, Lào, Miên, Thái chung nhà
Đông-Tây Trung-Quảng sau là Hón Bang
Thượng Nguơn Thánh Đức mở màn
Đình Dâu Kỳ Bốn thuận đàng tiến xa” [Huỳnh Giáo Chủ, 2011]*

2018: Một Nước Tàu Mới sẽ trở thành cường quốc thế giới. [Baba Vanga].

*“Miên, Lào, Thái, Miến sẽ cùng
Miền Nam Trung Quốc thuộc phần Hón Bang” [Hồng Quang, 1970]*

*“Nước Nam Việt mở hội long trọng
Từ Quảng Đông cho đến Quảng Tây
Nước Mỹ viện trợ hằng ngày
Tàu bè qua lại chỗ này rất đông [200]” [Đức Vĩ Kiên, 2009]*

2) Cụ Trạng Nguyễn Bình Khiêm có liên hệ gì đến Thầy Huỳnh Phú Sổ hay Đức Huỳnh Giáo Chủ?

Thưa các bạn, đến giờ phút này năm 2011, khi nói đến Cụ Trạng Trình thì hầu hết toàn dân Việt Nam từ bắc chí nam đều biết đến Cụ, đều kính phục và ca ngợi tài tiên tri của Cụ . Nhưng khi nói đến Đức Huỳnh Giáo Chủ thì ít người biết tới ngoại trừ bốn đạo Hòa Hảo trong miền nam. Trong huyền linh học, các vị tu hành mở huệ hoặc các vị có trách nhiệm với quốc độ Nam Việt trong tương lai thì đều biết hoặc được cho biết là Thầy Huỳnh Phú Sổ khai đạo Hòa Hảo năm 1939 tại Nam Việt chính là Cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm năm xưa. Vậy chuyện này hư thực ra sao? Đối với chúng tôi, chuyện này là chuyện thật 100%. Tôi không chỉ được nghe những bạn tu hành nói lại mà còn có duyên tiếp xúc với linh điển của Cụ Trạng nữa. Ngay khi chúng tôi sửa soạn viết bài này, nếu không có sự giúp đỡ của Cụ để chỉ chỗ khúc mắc về Minh Vương thì không làm sao chúng tôi có thể giải bày như trên cho các bạn được. Chỗ này xin được bàn thêm ở phần sau. Chúng tôi có viết một bài về thân thế của Thầy Huỳnh Phú Sổ hay Cụ Trạng “Thân Thế Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong Huyền Linh Học “, có thể tìm đọc trên weblink

sau đây: <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThanTheHGC.pdf> . Nay tôi xin trích trong bài này một ví dụ chứng minh Đức Huỳnh Giáo Chủ là Cụ Trạng Trình năm xưa.

Vào một buổi sáng đẹp trời mùa đông năm 2008, Dec/03/2008, khoảng 10 giờ sáng sau khi ăn sáng xong, chúng tôi chợt nghĩ đến Thầy Huỳnh và Cụ Trạng Trình nên nhờ em tôi lúc bấy giờ đang đi làm lái xe ngoài đường phóng lên xin hỏi Đức Vi Kiên có phải hai người là một hay không và luôn tiện hỏi thêm về bài Long Vĩ Xà Đầu. Chỉ vài phút sau thì Đức Vi Kiên đến trả lời như sau “*Cái chuyện này ta biết và trả lời cũng được ... nhưng để Ngài Huỳnh trả lời cho các con thì hay hơn*” ... sau đó vài phút chúng tôi nhận được bài thơ đầu tiên của Thầy Huỳnh Giáo Chủ như sau:

*Huỳnh Phú Sổ nay ghé thăm X
Phú quý tài cao hãy bước vào
Sổ trời qui định nay kiếp chót
Là đà hành pháp rớt như chơi
Đức cao trí sáng mượn pháp vào
Trạng xưa người đã nói rất rõ
Trình lên Ngọc Đế vĩ xà đầu
Xưa người sử chép long hoa hội
Kính Bái.*

Kể từ ngày đó trở đi Đức Huỳnh Giáo Chủ mới bắt đầu xuất hiện với anh em chúng tôi ngày càng thường xuyên hơn.

Thưa các bạn, em kết nghĩa của tôi là một người chỉ có trình độ học lực lớp 8 bên VN. Qua Mỹ làm nghề lao động chân lấm tay bùn. Không thể nào làm nổi bài thơ khoán thủ như trên trong vòng mười phút đang trong lúc lái xe đi làm để gạt chúng tôi làm gì?

Vì chuyện linh điển, điển thơ thuộc về lãnh vực huyền linh học (metaphysics). Do đó chỉ có thể chứng minh bằng cách tự mình tu mở huệ sẽ tự biết hay được thầy tổ đến dạy dỗ hoặc là tin người khác kể lại. Câu nói “Phước cho ai không thấy mà tin!” áp dụng trong trường hợp này rất chí lý!

Sau khi đọc xong 3 bài “*Thiên Cơ và Tận Thế 2012?*”, “*Bạch Vân Thi Tập Chú Giải*” và “*Thân Thế Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong Huyền Linh Học*” các bạn sẽ hiểu rõ nhiều hơn về thiên cơ và vận mạng của nước Việt Nam vào thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức 2017. Thêm nữa, các bạn sẽ hiểu rõ Cụ Trạng là ai và vai trò của Cụ Trạng đối với quốc độ Liên Bang Đại Việt quan trọng như thế nào.

3) Bàn thêm về các vị Thiên Tử hay Minh Vương.

Dưới bối cảnh chính trị thế giới hiện nay, không ai có thể phủ nhận được vị Thiên Tử của thế giới hay của trái địa cầu lúc này, Oct/2011, là Tổng Thống Mỹ Obama, người gốc da đen. Còn tất cả các vị tổng thống hay thủ tướng tại vị của các quốc gia khác cũng đều có chân mạng Thiên Tử nhưng ở cấp bậc nhỏ hơn.

Tổng Thống Obama đã được Cụ Trạng tiên đoán từ 500 năm về trước?

- 375 - Thiên sinh thiên tử ư hoá thôn
- 376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
- 377 - Tiên sinh cha mẹ đà cách trở

378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

Đoạn này nói “Đầu tiên có vị Thiên Tử sanh ở vùng lửa (núi lửa, hay phía Nam), dòng dõi con cháu họ Nguyễn, lúc trẻ thì cha mẹ cách trở hay sớm mồ côi. Sau đó có thêm vị Thiên Tử xuất hiện tại Bảo Giang môn”.

Một sự trùng hợp là Tổng Thống Obama cũng là người mang tuổi Sửu giống như Minh Vương Bảo Sơn. Do chỗ này trong lúc chúng tôi đang bàn cãi về chuyện có 2 vị Minh Vương 1 già 1 trẻ ngay trong đoạn của Minh Vương Bảo Giang thì Cụ Trạng (được em tôi mời tới nghe mọi người bàn về Sám Trạng Trình tối hôm đó) mới nói *“không phải, vị kia là vị Tướng Trời nay sanh làm Tổng Thống Obama và có nhiệm vụ giúp đỡ Minh Vương Bảo Giang lập quốc”*.

Biết được chi tiết trên thì 4 câu trên mới rõ ràng chỉ hai người. Người đầu tiên là Tổng Thống Obama. Ông Obama theo lý lịch trên website thì sanh năm 1961 Tân Sửu tại Honolulu, Hawaii, tức là vùng núi lửa nằm phía tây nam của nước Mỹ. Bố là người da đen mẹ da trắng, chia tay nhau lúc ông Obama còn nhỏ và được bên gia đình mẹ nuôi khôn lớn. Ông bố trở về lại bên Phi Châu rồi chết ở bên đó. Cả hai bố mẹ đều chết trước khi ông được lên chức Tổng Thống”. Quả thật là trùng hợp! Còn người thứ hai là Minh Vương Bảo Giang thì đã mô tả kỹ bên trên rồi.

478 - Đoàn phương phước địa giáng linh
479 - Cửu trùng thụ ứng long thành ngũ vân
480 - Phá điền thiên tử giáng trần
481 - Dững sĩ nhược hải mưu thân như lâm

Bốn câu này nói “Vị Thiên Tử sanh từ phương Tây sẽ xuất hiện dẹp tan bọn ma quỷ trong thế chiến ba. Khi xuất hiện ông ta có đủ binh hùng tướng mạnh cùng các quân sư”. Rõ ràng đây phải là vị Tổng Thống Mỹ, là tướng trời đi cùng với lực lượng quân sự chính trị hùng hậu của nước Mỹ, mới đủ sức đánh bại đám Đại Quỷ gồm Trung Quốc, Nga Sô, Iran và Bắc Hàn. Còn vị Minh Vương Bảo Giang thì đi về tay không *“Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh”* thì đâu thể là người dẹp tan thế chiến ba được! nhưng sau thế chiến ba, quốc độ Nam Việt sẽ được thành lập. Thế mới là “Bất chiến tự nhiên thành”. Thật là chí lý!

Sau đó hai hôm tức Oct/24/2011 Đức Phật Thầy Tây An ghé thăm hai học trò và xác nhận chuyện chúng tôi đoán Tổng Thống Obama trước kia là người Việt Nam là đúng và còn cho biết thêm là trong tiền kiếp ông ta và vị Minh Vương Bảo Giang đã làm việc với nhau trong cùng một triều đại? (thiên cơ bất khả lậu) và nay có nhiệm vụ giúp đỡ Minh Vương Bảo Giang lập quốc độ Đại Việt. Đức Phật Thầy Tây An không chỉ ghé thăm sông và còn cho bài thơ 32 câu nữa. Chúng tôi chỉ xin trích vài câu liên quan đến vấn đề đang nói:

*Oct/24/2011: Đức Phật Thầy Tây An cho thơ:
Thiên Ánh Đạo Vàng và Đấng Minh Chúa:*

...
*Thiên Ánh Đạo dập vùi lũ quỷ!!!
Cùng Tướng Trời trang bị diệt ma!!!
Tướng Trời tổng thống Obama,
Kiếp xưa người Việt nay phò Minh Vương. 12*
...
Trạng Trình xưa nhiều lần nhắc nhở,

*Có Tướng Trời tuổi Sửu giúp đời!!!
Thiên thời địa lợi ai ơi,
Mau mà cứu nước lập đời thượng ngươn!!! 28*

Huyền diệu thay! Chuyện này nếu quả thật là vậy thì theo thiên ý còn hay hơn chuyện vua Khang Hy bên Tàu năm xưa nhiều! Chuyện là vua Khang Hy bố của vua Càn Long đòi nhà Thanh dâng người xấu xí. Sanh ra có bớt đen trên lưng không tẩy được. Lúc lên làm vua có quan mách rằng một trong các tiên kiếp Bệ Hạ là một vị sãi tu tại ngôi chùa miền bắc Việt Nam. Nay qua đó lấy nước giếng từ chùa ấy về sẽ rửa được cái bớt đen. Sau khi cho người lấy nước về rửa xong bớt đen, vua Khang Hy mới bồi hồi xúc động và than rằng “kiếp này đã lỡ làm vua nhiệm trọng nhiều quá rồi nên không thể tiếp tục tu hành được nữa”.

Do chỗ này theo thiên ý, chuyện đi tìm vị Minh Vương Bảo Giang từ nay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu các bạn kiếm không ra ông “*Nhất thổ thời sĩ Khâm Phương thuở này*” trong lúc này thì sao? Làm sao để tìm được một người mang hai hành thổ và thủy cùng một lúc? Cũng dễ thôi nếu chính người ấy nói cho mình biết. Nhưng rồi sợ cũng có nhiều kẻ sẽ mạo danh! Một cách dễ nhất là cứ chờ xem ông Obama chọn ông nào, đảng phái nào rồi nhìn thêm xem ông lãnh đạo có phải là võ tướng già ít nhất “thất thập cổ lai hy” hay không? Nếu có thêm chức tước quân hàm ngày xưa và kinh nghiệm quân sự nữa thì càng hay, rồi mới xem thêm là có “*Nhất thổ thời sĩ Khâm Phương thuở này*” hay không là bảo đảm 99%! 1% chót là chờ ngày ông ta (có thể có cả Obama) xuất hiện trong cuộc họp lịch sử tại Bảo Giang Nam Việt!

Nay xin nói thêm về Minh Vương Bảo Sơn.

Các bạn nghiên cứu sám Trọng Trình hẳn đã nghe nói đến câu “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”? Không biết nó nằm trong bài nào? Rồi có người cho rằng câu này được nhà Nguyễn bịa đặt ra v.v. Chuyện bịa đặt hay không thì chúng tôi không biết nhưng chuyện sau đây thì là thật vì đã được nhiều sám và linh điển nói đến cùng với thầy tổ chúng tôi gồm cả Cụ Trọng cũng xác nhận.

Vị Minh Vương Bảo Sơn chính là vua Hàm Nghi thuở xưa. Trong tập “*Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo*” do Đức Phật Thầy Tây An xuống điển năm 1976 tại Nam Việt có nói rõ việc này.

(<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf>) Sau khi vua Hàm Nghi qua đời thì hồn của vua bay về và tu hành trong núi Cẩm. Do đó Bảo Sơn cũng có nghĩa là núi Cẩm. Nay đã lỡ nói thì nói luôn cho trọn. Chúng tôi chỉ nói là phần “hồn” về tu ở núi Cẩm chứ không có nói là vua Hàm Nghi chết rồi về sinh lại làm người và đi tu ở núi Cẩm. Vậy thì chuyện này ra sao? Xin thưa là Minh Vương Bảo Sơn này thì đi sau Minh Vương Bảo Giang tức sau 2017. Chúng tôi đã được báo trước cho biết là sau khi thế giới qua cơn tận diệt 2015, những người còn sót lại trên trái đất này đều là những người đã được lựa chọn đủ trình độ đạo đức v.v. Một chuyện rất lạ sẽ xảy ra lúc bấy giờ là chuyện thay hồn đổi xác. Có nghĩa là lúc đó sẽ có nhiều vị tiên phật xuống toàn thể thế giới chứ không riêng gì quốc độ Đại Việt. Những phần hồn hay thức sáng suốt của Tiên Phật sẽ vào ngự trong những cái xác đã được chọn trước. Theo đó, hồn vua Hàm Nghi sẽ ra mặt, “Bảo Sơn Thiên Tử Xuất”, và ngự vào một xác trẻ theo chúng tôi nghĩ là tuổi Sửu. Rất tài giỏi, nhất là về hùng biện cho nên chắc phải thông thạo nhiều ngoại ngữ. Danh tiếng tên tuổi vang lừng, và dĩ nhiên phải được người Mỹ ủng hộ từ trước đó. Do vậy, Minh Vương Bảo Giang không thể là một anh quê mùa chẳng biết gì đang sống lam lũ trong núi Cẩm được! Làm ơn làm phúc mấy ông Công An Cộng Sản đừng có ngu quá đến nỗi

mà đem xe lên vây núi Thất Sơn bắt hết những người tuổi Sửu đem nhốt thì tội cho kẻ viết bài này lắm! Chúng tôi xin tạm dừng chuyện này tại đây.

Chúng tôi xin trích một vài câu trong bài bút điệp nhận được hôm Rằm Tháng Bảy Vu Lan năm 2011 để dẫn chứng trong huyền linh học, 2 vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn chính là vua Quang Trung và Lê Lợi năm xưa.

*Vào năm Tỵ mùa thu đỏ máu
Đức Minh Hoàng mới đảo ta bà
Mệnh danh tướng “X” đỏ mà
Quang Trung Nguyễn Huệ ấy mà từ bi (148)*

*Lên ngôi vua trị vì sanh chúng
Hội khắp nơi trí dũng trở về
Giúp vua Lê Lợi cận kề
Hai vua anh dũng trọn thể bên dân (152)*

X. Lời Kết

Thưa các bạn chúng tôi viết bài này hay tập sách nhỏ này không phải là để khoe chữ hay khoe tài giải Sám Trọng Trình gì cả. Mà chúng tôi cảm thấy **ơ duyên và thời điểm** đã đến. Anh em chúng tôi đã chọn đường đạo nghiên cứu việc tu hành giải phóng tâm linh nên chẳng muốn dính líu gì tới chính trị hay việc đời cả. Tuy nhiên việc xây dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt là việc làm của tất cả mọi người dân Việt. Ai cũng có phần kể cả người tu hành. Chỉ cần biết cách đóng góp thì tất cả mọi người mọi chuyện làm đều trở nên cần thiết và có ý nghĩa. Ví dụ anh làm nghề hót rác, nếu làm đảng hoàng cũng là đóng phần tích cực xây dựng quốc độ vậy. Thử hỏi xem bạn có thể sống thiếu anh đổ rác cho 2 tuần lễ không? Nếu không đóng góp được bằng công sức, tài vật lực thì đóng góp bằng tâm lực, ý lực cũng tốt như nhau! Trời phạt thì chỉ chứng tâm chứng lòng mà thôi!

Chúng tôi xin đóng góp bằng cách nói lên những điều mình hiểu khi đọc Sám Trọng Trình và đem ra chút cơ bút nhận được về thiên cơ liên quan đến vận mệnh nước Việt Nam trong những năm sắp đến để các bạn có thể vạch con đường đi cho mình trong công cuộc đóng góp xây dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt sắp đến.

Có ba chuyện chúng tôi muốn nói.

Chuyện thứ nhất là đem tài sức phò tá Minh Vương để lập quốc độ Đại Việt:

Trong vở tuồng hát mới của thiên cơ vào thời Thượng Ngươn 2017 tới, quốc độ Liên Bang Đại Việt sắp tới sẽ là một quốc gia rộng lớn hình bầu gồm Việt, Thái, Miến, Lào, Quảng Đông và Quảng Tây. Đây là chuyện rất quan trọng cho dân tộc Việt Nam. *Do đó chuyện chúng ta có thể làm được bây giờ là nên đoàn kết gây sức mạnh để phò tá vị Minh Vương về lập quốc lần này.* Theo thiên ý thì trước tiên nước Việt Nam hiện tại sẽ bị đe dọa rồi xâm chiếm bởi Trung Cộng. Lúc này sẽ có nhiều phong trào đảng phái trong và ngoài nước đứng dậy kêu gọi kiều Hội Nghị Diên Hồng để chống ngoại xâm. Khỏi cần phân tích nhiều ai cũng đoán được là chỉ có nước Mỹ mới có thể giúp Việt Nam đẩy lui Trung Cộng lập lại quốc gia. Trước khi ra mặt đưa quân đội tham chiến tại Việt Nam để đánh Trung Cộng, chính phủ Mỹ sẽ nhìn đến cộng đồng Việt Nam và các đảng phái mà lựa ra một người lãnh tụ để thành lập chánh phủ lâm thời cho nước Đại Việt mới. Nếu kiếm không ra người xứng đáng ở hải ngoại thì người Mỹ cũng có thể kiếm vị lãnh tụ

này ngay trong nước. Ai được chọn thì người đó sẽ là Minh Vương! Tuy nhiên nếu chúng ta tin Sám Trọng Trình như đã trình bày ở đây thì vị Minh Vương đó sẽ phải là một người đang ở hải ngoại và có những điều kiện đã kể bên trên. Giờ đây sự đoàn kết và đóng góp của mọi người rất là quan trọng. Nếu không đóng góp được gì thì chuyện **KHÔNG gây khó dễ cho Minh Vương** cũng là một đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quốc gia rồi!

Xin nói thêm là không ai có thể chống lại Thiên Cơ được! Năm xưa theo vở kịch Thiên Cơ đã soạn sẵn bọn Quỷ Ma Cộng Sản được tới phiên lên đóng vai chánh. Cũng theo vở kịch, miền Nam phải chịu thất thủ lúc bấy giờ. Dĩ nhiên đào kép Ma Quỷ mà được mời lên đóng vai “ÁC” là hết xẩy! Hãy nhìn cho kỹ, sự thắng trận của CSBV chỉ là sự sắp đặt chứ chẳng phải là vì hay giỏi gì hơn VNCH hết! Và trong 35 năm qua cái gì họ làm cũng đạt thắng lợi từ sự gây chia rẽ, đánh phá, chụp mũ, làm tan nát các đảng phái của người Việt Quốc Gia trên thế giới cho tới sự đàn áp làm nghèo, làm ngu dân, tham nhũng thậm chí tới việc bán nước bán đất cho Tàu! Đơn giản chỉ là vì vở tuồng vẫn còn đang diễn chưa tới hồi kết thúc. Ma Quỷ thì chỉ biết đóng vai “ÁC” thôi làm sao bảo nó đóng vai “THIỆN” cho được! Nay màn kịch đã đến tuồng chót sắp hạ màn để chờ tuồng mới. Vậy thì vai trò của vai chánh hiện tại cũng sắp phải dẹp thôi! Vấn đề chính là phải biết THỜI biết THẾ! Nếu các bạn tin Cụ Trọng thì THỜI THẾ đã gần kề rồi!

Hỡi các Trang Sĩ Tử, như Cụ Trọng đã nói trong Bạch Vân Thi Tập, bây giờ là lúc các bạn nên chuẩn bị đem tài mình ra phò Minh Vương. Chờ ngày về nước rồi ra tài giúp nước. Vấn đề quan trọng bây giờ là nhận diện được đâu là Minh Vương. Minh Vương Bảo Giang đã được bàn nhiều ở bên trên rồi. Chúc các bạn may mắn!

Chuyện thứ hai là chuyện Cụ Trọng Trình và sự gắn bó với quốc độ Liên Bang Đại Việt:

Nếu các bạn đọc các bài viết của chúng tôi kể bên trên thì sẽ thấy là Cụ Trọng tuy qua đời năm 1587 nhưng sau đó Cụ vẫn có mặt tại Việt Nam, nhất là về miền Nam để chuẩn bị cho việc lập quốc độ Đại Việt 500 năm sau này. Điển hình nhất là chuyện Cụ mượn xác trẻ tên Huỳnh Phú Sổ để dựng lên Phật Giáo Hòa Hảo vào năm 1939 tại Nam Việt. Và trong tương lai gần Cụ sẽ tái xuất hiện trong một xác trẻ để giúp gây dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt về mặt tâm linh. Trong lúc Minh Vương Bảo Giang có nhiệm vụ thành lập và khai mở Hội Long Hoa tại Nam Việt vào đầu Thượng Nguyên 2017 thì Cụ Trọng Trình có nhiệm vụ hoàn tất bảng “Phong Thần”. Chuyện này đã được nói rất rõ trong cuốn “Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo” của Đức Phật Thầy Tây An, <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf>. Từ đó trở đi một nền văn minh “tâm linh” mới của giống dân Bích Ngọc tại quốc độ Việt mới này sẽ từ từ trỗi dậy và sẽ đóng góp với nền văn minh “vật chất” hiện tại của người da trắng (Mỹ) để đưa nhân loại tiến hóa đến một trình độ cực cao vào thời Thượng Nguyên. Con người sẽ chinh phục vũ trụ bằng cả vật chất lẫn tâm linh. Giờ xin nói rõ thêm là ngày giờ gặt hái của Hội Long Hoa là 2.5 triệu năm sau do Đức Bồ Tát Di Lặc chủ tọa lúc ngài thành phật dưới cội Long Hoa. Long Hoa hội khai mở tại trái đất vào đầu Thượng Nguyên Bôn 2017 đánh dấu từ nay trái đất sẽ bắt đầu thăng tiến lên cảnh tiên giới rồi thượng giới và mãi cho đến ngày Đức Bồ Tát Di Lặc thành phật khi loài người ở thế “tiên giới” có tuổi thọ là 84,000 tuổi. Lúc bấy giờ mặt đất bằng phẳng đẹp đẽ, thời tiết chỉ có một mùa thu mát mẻ v.v. như được tả trong kinh vậy.

Chuyện thứ ba là KHUYẾN TU:

Thưa các bạn tận thế sắp đến! chỉ còn ba năm nữa là bom nguyên tử nổ, các bạn hãy mau lo tu gấp để thoát khỏi nạn tai kỳ này. Các bạn đọc các bài viết của chúng tôi để trên website

www.bachyhuynhde.org thì sẽ hiểu tại sao lại có cuộc thanh lọc địa cầu trong khoảng 2012 tới 2015 tức thời gian của bài “Long Vĩ Xà Đầu”. Loài người trên địa cầu hiện đang sống ở thế giới 3 chiều (third dimension) và sẽ tiến lên thế giới 4 chiều (fourth dimension) hay tiên cảnh theo luật tiến hóa tự nhiên của vũ trụ. Ngươn Bốn tới này có 3250 năm sắp tới là giai đoạn chuẩn bị của địa cầu trước khi tiến vào dạng tiên thể. Tuy nhiên phần lớn nhân loại hiện tại vẫn chưa tiến hóa kịp, vẫn còn mê muội lặn lội trong lối suy tư của thế giới 3 chiều hiện nay. Do đó phải chịu sự thanh lọc rồi phải chờ cho đến một dịp khác ở một tinh cầu khác để tiếp tục cuộc tiến hóa của mình trong thế giới 3 chiều. Đoạn trên nói về cuộc gặt hái chính hay cuối cùng của hội Long Hoa 2.5 triệu năm sau thì ở đây bây giờ là ngày giờ của cuộc gặt hái nhỏ để thăng hoa loài người từ third lên fourth dimension. Vì vậy phước cho ai đủ điểm đủ trình độ “tâm linh” được sanh lại trái đất này trong tương lai. Chúng tôi nay xin hé lộ chút ít thiên cơ để các bạn biết đường và lo tu sửa gấp với nguyện vọng nếu không về được cõi tịnh độ, bồng lai tiên cảnh, hoặc là thiên đàng tôn giáo của bạn thì cũng ráng được sanh lại trái đất này vào thời thượng ngươn sắp tới để được tiếp tục cuộc tiến hóa của mình mà không bị gián đoạn vì chờ đợi.

Chúc các bạn may mắn,

Chúng tôi xin hân hạnh đón nhận những ý kiến xây dựng và chỉ bảo của các bậc cao minh.

Kính bút,

Viễn Lưu

Viết xong tại Viễn Lưu Thiên Đường, Oct/30/2011.

Email: vienluutd@yahoo.com

Website: www.bachyhuynhde.org

Các bài viết liên hệ tới chủ đề đề trên website:

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf>

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf>

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThanTheHGC.pdf>

(Tác giả cho phép in lại, copy, hoặc phổ biến nguyên bản bài này. Cấm trích dịch từng đoạn nếu không có sự đồng ý của tác giả)

Tiểu Sử Cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

Cụ Nguyễn-Bình-Khiêm (1492-1587) tức gọi Cụ Trạng-Trình, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ, người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang), tỉnh Hải-Dương. Cụ tư chất vốn đã thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lý-số không ai sánh kịp. Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, Cụ không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau vì có nhiều người khuyên nhủ, bắt buộc, Cụ mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc. Vua Mạc cất Cụ lên làm Tả-thị-lang đồng-các Học-sĩ. Cụ làm quan được 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.

Khi về trí-sĩ, Cụ dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; Cụ lại mở trường dạy học. Cụ tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều gì khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng Cụ lắm và phong cho Cụ làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Trình-quốc-công, vì thế ta mới quen gọi ông là Trạng Trình. Lúc Cụ đi sứ sang Tàu, tài lý số của Cụ giỏi đến nỗi bên Tàu phải khen “Nam Bang Lý học hữu Trình Tuyền”.

Cụ mất năm át-dậu, thọ 95 tuổi. Cụ học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn Cụ là một bậc tiên-tri và tin các lời Cụ nói là lời sám cả. Thơ nôm, Cụ làm nhiều, hiện còn lưu lại được một quyển Bạch-Vân thi-tập.

BẠCH VÂN THI TẬP TOÀN BÀI

<p>Chương Một:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Lành mừng gặp được tiết lành 2 - Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu 3 - Một câu là một nhiệm màu 4 - Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao 5 - Trái vì sao mây che Thái át 6 - Thừa cung tay xe nhật phù lên 7 - Việt Nam khởi tổ xây nên 8 - Lạc Long ra trị đương quyền một phương 9 - Thịnh suy bi thói lễ thường 10 - Một thời lại một nhiều nhường nên lễ 11 - Đến đình Hoàng nổi ngôi cửu ngũ 12 - Mở bản đồ rủ áo chấp tay 13 - Nhự đao phút chốc đổi thay 14 - Tập bát tử rày quyền đã nổi lên 15 - Đông a âm vị nhi thuyền 16 - Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh 17 - Chấn cung hiện nhật quang minh 18 - Sóng lay khôn chống trường thành bền cho 19 - Đoàn cung vẽ rạng trăng thu 20 - Ra tay mở lấy để đô vạn toàn 21 - Sáng cửu thiên ám vàng hồng nhật 	<p>Dùng chữ quốc ngữ để viết bài này.</p> <p>Mỗi câu đều có ý nghĩa nhiệm màu. Ai mà hiểu nổi mới là hay.</p> <p>Từ lúc vũ trụ mới tạo lập Cho tới lúc có trời đất. Việt Tộc lập nước bắt đầu từ Lạc Long Quân.</p> <p>Thịnh suy lên xuống là lẽ thường, quốc gia cũng như vậy.</p> <p>Đến thời Đình Tiên Hoàng mới tiếp tục ngôi vua, quốc gia độc lập từ Tàu.</p> <p>Nhà Tiền Lê được 3 đời đánh Tống. Nhà Lý được 8 đời vua thì nhà Trần lấn quyền. Đây nói về nhà Trần được ngôi từ một cô gái (nhi) tức Lý Chiêu Hoàng.</p> <p>17,18 nói về hậu duệ nhà Lý bỏ đi khắp nơi, một nhánh lớn qua Đại Hàn.</p> <p>19,20: âm mưu tiêu diệt nhà Lý của nhà Trần. Mời đến dự tiệc lập hàm chôn sống.</p> <p>21,22: tả sự loạn luân, anh em lấy lẫn nhau</p>
---	--

<p>22 - Dưới lằn trên nhà vẫn uống quen 23 - Sửa sang muôn việc cầm quyền 24 - Ngồi không ai dễ khăng nhìn giúp cho 25 - Kìa liệt vương khí hư đồ ủng 26 - Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn 27 - Trời sinh ra những kẻ gian 28 - Mặt khôn đối phép, mặt ngoan tham tài 29 - Áo vàng ám áp đà hay 30 - Khi sui đắp núi khi say xây thành 31 - Lấy đạt điền làm công thiên hạ 32 - Được mấy năm đất lở giếng mòn 33 - Con yết ạch ạch tranh khôn 34 - Vô già mở hội mộng tôn làm chùa 35 - Cơ trời xem đã mê đồ 36 - Đã đô lại muốn mở đô cho người 37 - Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn 38 - Suốt vạn dân cư giận nhân than 39 - Dưới trên dốc chí lo toan 40 - Những đũa bán nước bán quan làm giàu 41 - Thông rủ nhau làm môi phú quý 42 - Mấy trung thần có chí an dân 43 - Đua nhau làm sự bất nhân 44 - Đã tuần bốn bề lại tuần đầu non 45 - Dư đồ chia xẻ cần khôn 46 - Mỗi giếng man mác khiếp mòn lòng nhau 47 - Vội sang giàu giết người lấy của 48 - Sự có chẳng mặc nợ ai đòi 49 - Việc làm thất chính toi bờ 50 - Minh ra bỗng lại thất thôi bấy giờ 51 - Xem tượng trời đã gia ra trước 52 - Còn hung hăng bạc ngược quá xưa 53 - Cuồng phong cả sớm liền trưa 54 - Đã đồn cử khúc còn thơ thi đề 55 - Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết 56 - Để vạn dân dè lại giết dè 57 - Luôn năm chật vật đi về 58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu 59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng 60 - Cũng một lòng trời chống khác nao 61 - Xem người dường vững chiêm bao 62 - Nào đâu còn muốn ước ao thái bình 63 - Một góc thành làm tâm chứng quý 64 - Đua một lòng ích kỷ hại nhân 65 - Bốn phương rời rở hồng trần</p>	<p>của nhà Trần. 23,24: Nhà Trần dựng nghiệp sửa đổi nhiều chuyện trong triều đình. 25,26: Quân Mông Cổ sang xâm lấn. 27,28: Tả sự gian hùng nhưng có tài của Trần Thủ Độ. 29-32: Các vua nhà Trần đi tu nhưng lúc cần thiết thì xuất thế để chống quân Mông Cổ. 33,34: Vua Trần đi tu lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. 35,36: Nhà Trần lúc suy đồi lại muốn mở thêm kinh đô: Nam Kinh. 37-44: Tả cảnh lòng dân khổ sở oán hận, còn bọn quan lại, tham nhũng thì lo bán nước bán chức làm giàu. Trung thần thì chẳng còn mấy ai. Hầu hết lo làm chuyện bất nhân. 45-50: Đây nói về nhà Hồ, Hồ Quý Ly. 50-54: Đây nói về nhà Minh bên Tàu sang đô hộ nước ta. Độc ác hơn các triều vua Tàu trước kia. Rất tàn bạo. Ngay đến thơ văn sách vở cũng thâm về hết. 55-62: Đây nói về nhà Hậu Trần (tức nhà Lê, vua Lê Lợi) bết bát, quân đội lại bị gián điệp (âm binh) lũng đoạn. Dân tình chán nản. 63: Đây nói về Nguyễn Kim đem quân từ bên Lào về.</p>
--	--

<p>66 - Làng khua mở cá lãng phân điểm tuần 67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo 68 - Khua đục loài thỏ cáo tranh nhau 69 - Nhân danh trọn hết đầu đầu 70 - Bảy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê 71 - Hùm già lạc dấu khôn về 72 - Mèo non chi chí tìm về cổ hương 73 - Chân dê móng khởi tiêu tường 74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình 75 - Nội thành ong ong hư kính 76 - Đầu khi tin sứ chèo thành lại sang 77 - Bỏ mồ hôi Bắc giang tái mã 78 - Giữa hai xuân bỗng phá tổ long 79 - Quốc trung kinh dụng cáo không 80 - Giữa năm giả lại kiếm hung mùa màng 81 - Gà đầu sớm gáy bên tường 82 - Chẳng yêu thì cũng bắt tường chẳng không 83 - Thủy binh cờ phát vàng hồng 84 - Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng 85 - Đứng hiên ngang đó ai biết trước 86 - Ấy Bắc binh sang việc gì chẳng ? 87 - Ai còn khoe trí khoe năng 88 - Cấm kia bắt nọ tung bưng đôi nơi 89 - Chưa từng thấy đời nào sự lạ 90 - Bỗng khiến người đá họa cho dân 91 - Muốn bình sao chẳng lấy nhân 92 - Muốn yên sao chẳng đục dân ruộng cày 93 - Đã nên si Hoàn Linh đời Hán 94 - Đúc tiền ra bán tước cho dân 95 - Xung xoe những rắp cậy quân 96 - Chẳng ngờ thiên đạo xây dân đã công 97 - Máy hoá công nắm tay dễ gỡ 98 - Lòng báo thù ai dễ đã nguôi 99 - Thung thăng tưởng thấy đạo trời 100 - Phù Lê diệt Mạc nghĩ đời quân ra 101 - Cát lằm bốn bề can qua 102 - Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về 103 - Quân hùng binh nhuệ đầy khe 104 - Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời 105 - Bảy giờ càng khôn thay ôi 106 - Quỷ ma trật vật biết trời là đâu ? 107 - Thương những kẻ ăn rau ăn giới 108 - Gặp nước bung con cái ần đầu 109 - Báo thù ấy chẳng sai đâu</p>	<p>66-70: Dân chúng trong làng phải tự bảo vệ an ninh. Rồi thì nhiều nơi làm loạn (thỏ cáo tranh nhau) khiến dân càng thêm khổ sở.</p> <p>71-76: Giai đoạn này nói về nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê nhưng dân chúng vẫn tìm cách phò Lê diệt Mạc. Do đó có nhiều cuộc khởi nghĩa và loạn lạc.</p> <p>77-82: Đây nói về bắt đầu sự tranh chấp giữa hai chúa Trịnh Nguyễn</p> <p>83-86: Hai bên Trịnh Nguyễn giằng trận đánh nhau 7 lần giữa hai miền Nam Bắc.</p> <p>87-96: Đây nói về tình cảnh dân chúng dưới thời hai chúa Trịnh Nguyễn phân tranh. Chỉ lo tranh chấp dành ảnh hưởng cho gia đình mà gây cuộc nội chiến.</p> <p>97-104: Đây nói về chúa Trịnh phò Lê diệt Mạc, đánh dẹp nhà Mạc với sự góp sức của chúa Nguyễn. Tuy nhiên hai bên vẫn gồm nhau. Không dám phế vua Lê.</p> <p>105-114: lúc bấy giờ tình thế thật thê lương, ma quỷ đầy đường. Tội những kẻ hiền lành chạy tịnh phải trốn lên rừng ruộng sâu thì mới mong thoát nạn. Còn những kẻ hai lòng phản bội, ngả theo chiều</p>
---	--

<p>110 - Tìm non có rẫy chùng sau mới toàn 111 - Xin những kẻ hai lòng sự chúa 112 - Thấy đầu hơn thì phụ thừa ân 113 - Cho nên phải báo trăm luân 114 - Ai khôn mới được bảo thân đời này 115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy 116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan 117 - Chử rằng lục thất nguyệt gian 118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài 119 - Hề nhân kiến đã đời đất cũ 120 - Thì phụ nguyên mới chỗ binh ra 121 - Bốn phương chẳng động can qua 122 - Quân hùng các xứ điều hoà làm tôi 123 - Bấy giờ mở rộng qui khôi 124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn 125 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh 126 - Hoàng phúc xưa đã định tây phong 127 - Lầu lầu thế giới sáng trông 128 - Lò lộ mặt rồng đầu có chữ vương 129 - Rõ sinh tài lạ khác thường 130 - Thuần Nghiêu là chí Cao Quang là tài 131 - Xem ý trời có lòng đãi thánh 132 - Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai 133 - Chọn đầu thai những vì sao cả 134 - Dùng ở tay phụ tá vương gia 135 - Bắc phương chính khí sinh ra 136 - Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai 137 - Song thiên nhật rạng sáng soi 138 - Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường 139 - Đời này thánh kế vị vương 140 - Đủ no đạo đức văn chương trong mình 141 - Uy nghi trạng mạo khác hình 142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoàn 143 - Cùng nhau khuya sớm dựng nuôi 144 - Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân 145 - Binh thơ mấy quyển kinh luân 146 - Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu 147 - Ở đâu anh hùng hẳn biết 148 - Xem sắc mây đã biết thành long 149 - Thánh nhân cư có thụ cung 150 - Quân thần đã định gìn lòng chớ tham 151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả 152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong 153 - Học cho biết lý kết hung</p>	<p>gió thì phải chịu quả báo luân hồi khổ sở.</p> <p>Ai khôn mới giữ được mình đời này! 115-124: Cụ Trạng tại đây nhảy vọt về tương lai để tiên đoán khi Việt Nam hay là Liên Bang Đại Việt lúc bấy giờ sẽ thái phục thế giới! Thời điểm bắt đầu là CON RỒNG NƯỚC và 60 tháng gian nan là “Năm Năm Sáu Tháng Cơ Hàn” kể từ Quý Tỵ 2013. Xin đọc bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012” trên website www.bachyhuynhde.org để hiểu việc này.</p> <p>125-150: Chỗ này Cụ Trạng detour trở lại lịch sử để tả anh em nhà Tây Sơn. Nguyễn Nhạc đã được định Tây Phong và có tướng làm vua.</p> <p>Có nhiều quân thần giỏi giúp đắc lực.</p> <p>136: Bạch Sĩ đây ám chỉ ông Nguyễn Thiếp tự La Sơn Phu Tử, thầy của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.</p> <p>141-152: Mô tả vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Lúc nhỏ dựng nuôi với anh em chờ đúng thời mới ra đời cứu dân. Binh thơ, lý học đều lầu thông. Nhìn xem tượng trời biết Nguyễn Huệ là “Kim Tinh Phương Đoàn”, là thánh nhân cứu nước.</p> <p>151-184: Cụ Trạng khuyên nhủ các đấng nam nhi mà có chí lớn! thì chớ vội vàng ham bã công danh mà tất tả chạy đầu này</p>
---	---

154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi	đầu kia.
155 - Hễ trời sinh xuống phải thì	155-160: Trời sinh ra đã có số mệnh, đường mơ tưởng tham vọng!
156 - Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông	Hãy nhìn xem mấy kẻ ham phú quý, trong mình chẳng có tài gì. Ví dù có gặp thời gặp chuyện cũng chẳng làm được gì.
157 - Kìa những kẻ vội lòng phú quý	
158 - Xem trong mình một thí đều không	
159 - Ví dù có gặp ngư ông	
160 - Lưới chài đâu sẵn nên công mà hồng	
161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử	161-174: Cụ Trạng tiếp tục khuyên bảo: Phải giữ lòng trung với vua. Phải tinh thông lý học.
162 - Lòng trung nghĩ ai nhớ cho tính	
163 - Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh	
164 - Thái nhâm thái ất trong mình cho hay	165-168: Văn võ tài nghệ phải luyện cho thật cho giỏi!
165 - Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng	Có thể khi ra trận mới càng biến hóa được. Chớ đừng có kiêu vật vờ đôi ba chữ, chỉ có hoa hòe mà chẳng làm nên việc gì cả.
166 - Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh	
167 - Võ thông yên thủy thần kinh	
168 - Được vào trận chiến mới càng biến cơ	
169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến	
170 - Biết ray tay miệng biếng nói không	
171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng	171-174: Khi gặp thời ra giúp vua thì công danh sẽ chói lọi. Bấy giờ thì thỏa lòng trai, khỏi phải ngược xuôi nhọc lòng.
172 - Công danh chơi chọi chép trong vân đài	
173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai	
174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình	
175 - Nặng lòng thật có vĩ kinh	175-184: Cụ Trạng có môn học Vĩ kinh tức Thái Ất Thần Kinh. Có giỏi mới đoán biết chuyện vị lai được. Nhìn trời xem sao để biết người tài sanh lúc nào. Cụ trạng đi sứ qua Tàu đời nhà Mạc được khen là “Nam bang lý học hữu Trình Tuyền”.
176 - Cao tay mới ngẫm biết tình năm nao	Nước Nam thường có nhân tài. Ai khôn xem thì mới biết được.
177 - Trên trời có mấy vì sao	183-184: Nay nói mấy lời về vị lai để cho mấy kẻ có chí lớn biết đường mà lo mà dò.
178 - Đủ cả hiền tướng anh hào đôi nơi	185-188: Xem tượng khí nhà Tây Sơn đã hết, khi vua Quang Trung mất thì nên bỏ phú quý trốn đi mới mong thoát hiểm. Ý nói nhà Nguyễn sau này truy lùng giết hết những thân thuộc trung thành của Tây Sơn.
179 - Nước Nam thường có thánh tài	189-192: Nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) phục hưng. Rồi cũng loạn lạc như vua U thuở nhà Châu bên Tàu.
180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường	193-230: Đây nói tới giai đoạn người da trắng bên tây phương tiến vào Việt Nam và thời kỳ Pháp Thuộc.
181 - So mấy lời đề tàng kim qui	Chúa Nguyễn nhờ người Pháp giúp đánh
182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho	
183 - Trước là biết nẻo tôn phò	
184 - Sau là cao chí biết lo mặc lòng	
185 - Xem đoàn cung đến thời bắt tạo	
186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau	
187 - Ngươi lòng tham tước tham giàu	
188 - Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân	
189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân	
190 - Ngờ oai đã dấy ngờ nhân đã nhường	
191 - Ai lấy gương vua U thừa trước	
192 - Loạn ru vì tham ngược bất nhân	
193 - Đoàn phương ong khởi lần lần	
194 - Muôn sinh ba cóc cầm binh dấy loạn	
195 - Man mác một đỉnh Hoành Sơn	
196 - Thừa cơ liền mới nổi con phục thù	

<p>197 - Ấy là những binh thù Thái Thái 198 - Lòng trời xui ai nấy biết ru ? 199 - Phá điền đầu khi cuối thu 200 - Tái binh mới động thập thò liền sang 201 - Lộ chẳng thường trong năm khôn xiết 202 - Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa 203 - Lưu tinh hiện trước đôi thu 204 - Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm 205 - Xem thấy những sương sấm tuyết lạnh 206 - Loài bất bình tranh mạnh hung hăng 207 - Thành câu cá, lửa tung bùng 208 - Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm 209 - Chiến trường chôn chôn cát lăm 210 - Kẻ nằm đầy đất kẻ trằm đầy sông 211 - Sang thu chín huyết hồng tứ giả 212 - Noi đảng dề tranh phá đôi nơi 213 - Đua nhau đồ thán quần lê 214 - Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương 215 - Kẻ thì phải thừa hung hoang 216 - Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan 217 - Kẻ thì mắc thừa hung tàn 218 - Kẻ thì bận của bồng toan khôn mình 219 - Muông vương dựng ổ cần tranh 220 - Điều thì làm chước xuất binh thủ thành 221 - Bời bời đua mạnh tranh giành 222 - Ra đầu đánh đấy đem binh sớm ngày 223 - Bề thanh cá phải ẩn cây 224 - Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù 225 - Nào ai đã dễ nhìn U 226 - Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi con 227 - Cây bay lá lửa đôi ngàn 228 - Một làng còn mấy chim đàn bay ra 229 - Bốn phương cùng có can qua 230 - Làm sao cho biết nơi nào bảo thân 231 - Đoàn phương thức có chân nhân 232 - Quân tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người 233 - Tìm cho được chốn được nơi 234 - Thái nguyên một giải lần chơi trú đình 235 - Bốn bề núi đá riều quanh 236 - Một đường tiêu mạch nương mình dấy an 237 - Hễ đông nam nhiều phen tàn tạc 238 - Tránh cho xa kéo mắc đao binh 239 - Bắc kinh mới thật đế kinh</p>	<p>bại Tây Sơn. (Thái Thái = quân da trắng) Ai biết được đây là ý trời?</p> <p>200-205: Triều đình Huế bị che mắt không còn biết gì hết.</p> <p>Người chống Pháp nổi dậy rất nhiều. Người xuống biển kẻ lên rừng, bỏ mạng hy sinh rất nhiều.</p> <p>211: Câu này chỉ sự bành trướng của chủ nghĩa CS. Hai miền Nam Bắc lại đánh nhau khiến nhân dân đồ thán. Mùa thu máu đỏ chỉ Cách Mạng mùa thu và cờ đỏ sao vàng.</p> <p>219-222: Thời loạn lạc, kẻ mạnh tranh giành kẻ yếu. Tối ngày lo thanh toán nhau.</p> <p>225-230: Thời cận đại, người Da Trắng Mỹ, thủy chiến, bộ chiến và không chiến. Máy bay phản lực thả bom, bên dưới chết gần hết. 229-230: bốn phương thế giới loạn lạc (thế chiến ba?), chẳng có nơi nào yên. 231-236: Từ phương Tây có vị Chân Nhân. Vị này về tâm linh được quần tiên giúp khởi nghĩa. Người này tìm tu ở nơi thanh tịnh trong núi non hiểm trở. Đây ám chỉ hồn vua Hàm Nghi về tu ở núi Cẩm sau khi qua đời ở bên Pháp. Xin đọc “Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo” trên website. 237-280: Đây nói về tương lai VN trong thế kỷ 20-21. 237-242: Khi Đông Nam Á có chiến tranh</p>
---	---

<p>240 - Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào 241 - Chim hồng vỗ cánh bay cao 242 - Tìm cho được chốn mới vào thần kinh 243 - Ai dễ cứu con thơ sa giếng 244 - Đưa một lòng tranh tiếng đục nhau 245 - Vạn dân chịu thừa u sầu 246 - Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho 247 - Cây cày thu đãi thời mùa 248 - Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai 249 - Nhân ra cận duyệt viễn lai 250 - Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm 251 - Xem tượng trời biết đường đời trị 252 - Ngâm về sau họ Lý xưa nên 253 - Giòng nhà để lấy dấu truyền 254 - Ngâm xem bốn báu còn in đời đời 255 - Thần qui cơ nỏ ở trời 256 - Để làm thần khí thừa nơi trị trường 257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh 258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay 259 - Lục thất cho biết ngày dày 260 - Phụ nguyên ấy thực ở đây tào khê 261 - Có thầy nhân thập đi về 262 - Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh 263 - Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp 264 - Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời 265 - Ra tay điều chỉnh hộ may 266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân 267 - Lọ là phải nhọc kéo quân 268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về 269 - Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng 270 - Lộ ngũ tinh trình tượng thái hanh 271 - Ân trên vũ khí vân hành 272 - Kể thơ ký túy kẻ canh xuân đài 273 - Bản đồ chẳng sót cho ai 274 - Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn 275 - Vắng nền vương cha truyền con nối 276 - Dối muôn đời một mối xa thư 277 - Bề kinh tâm lặng bằng tờ 278 - Trắng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân 279 - Au vàng khỏe đặt vững chân 280 - Càng bền thể nước vạn xuân lâu dài</p>	<p>thì phải lánh cho xa kéo mắc nạn chiến tranh. Trung Quốc mới là quốc gia lớn đầy tham vọng, để kinh với lá cờ đỏ vỗ cánh bay cao! Việt Nam như con thơ sa giếng, vạn dân gặp cảnh u sầu vì Trung Quốc. 246: phải ngoài 10 năm bắt đầu từ 2010 thì mới hết khổ. 247-250: ý nói, phục quốc thì phải chờ cho đúng ngày giờ. Thấy được tương lai thì chẳng phải hao tổn binh lương! (2014). 251-256: Xem thiên văn thì biết vận nước để trị. Lúc xưa, Lý Công Uẩn được đưa lên ngôi mà không cần cướp ngôi. Giờ đây cũng vậy, xem “bất chiến tự nhiên thành” trong bài hai. 257-268: Đây tả vị Minh Vương của Việt Nam (Hoàng Giang) sẽ gặp nhau tại sông Bảo Giang. Người đầy lòng nhân từ (nhân thập) về nước một mình tay không nhưng được sự ủng hộ của cõi thiêng liêng vô hình (cây cỏ làm binh). Dùng tài sức ra tay sửa sang cứu nước chứ chẳng thêm phải nhọc nhằn kéo quân về. Ai thấy cũng mến và tìm về để phò trì! 269-280: Đoạn này thuộc về phần huyền linh học nói về sự thành lập và phát triển huy hoàng của Quốc Độ Liên Bang Đại Việt trong thời Thượng Ngươn 4 (2017-3097) đã được sắp đặt từ lâu trên Thiên Đình. Cụ Trạng lúc viết bài này (155x) là lúc đang ở trong giai đoạn Hạ Ngươn 3 Kiếp Hoại. Xin mời đọc “<i>Thiên Cơ và Tận Thế 2012?</i>” trên website www.bachyhuynhde.org</p>
---	--

Chương Hai:	
<p>281 - Vừa năm nhâm tý xuân đầu 282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời 283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời 284 - Từ đình đối đời chí lực thất gian 285 - Một thời có một tội ngoan 286 - Giúp trong việc nước gặp an thái bình 287 - Luận chung một tập kim thời 288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đời 289 - Trượng phu có chí thời coi 290 - Những câu nhiệm nhứt đáng đôi nhành vàng 291 - Tài này nên đáng vẽ vang 292 - Biết chừng đời trị biết đường đời suy 293 - Kể từ nhân đoán mà đi 294 - Số chưa gặp thì biết hòa chép ra 295 - Tiếc thay hiền sĩ bao già 296 - Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công 297 - Thử cho tay giúp ra dùng 298 - Tài này so cùng tài trước xem sao 299 - Trên trời kể chín tầng cao 300 - Tay nghe bằng một ti hào biết hay 301 - Hiềm vì sinh phải thời này 302 - Rấp thù mở nước tiếc thay chung đời 303 - Hợp đà thay thánh nghìn tài 304 - Giáng sinh rui kiếp quý ma nhà trời 305 - Nói ra thì lậu sự đời 306 - Trái tai phải lụy tài trai khôn luận 307 - Nói ra ám chúa bội quân 308 - Đương thời đời trị xoay vần được đâu 309 - Chờ cho nhân đoán hết sau 310 - Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nản 311 - Trời xui những kẻ ác gian 312 - Kiếp độc đạo thiết làm loạn có hay 313 - Vua nào tội ấy đã bày 314 - Trên đầu bắt chính dưới nay dấy loạn 315 - Đua nhau bội bạn nghịch vì 316 - Ích gia phi kỹ dân thì khốn thay 317 - Tiếc tài gấm được thời hay 318 - Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng 319 - Tài trai có chí anh hùng 320 - Muốn làm tướng sủng lập công xung đời 321 - Khá xem nhiệm nhứt tội trời 322 - Cơ mưu nhiệm nhứt mấy trai anh hùng</p>	<p>Năm 1552, Cụ Trạng được 61 tuổi ta. Mở sách thấy sấm trời, từ sau thời Đinh được 7 đời vua: Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Nguyễn(Tây Sơn và Gia Long). Mỗi thời đều có trung thần giỏi để giúp nước thái bình. 287-290: Trong quyển sách nhỏ mới này, các tướng sĩ, nam nhi, trượng phu có chí hãy đọc sẽ thấy những câu thơ nhỏ nhặt này đáng giá bạc vàng. 291-318: Đoạn này Cụ Trạng nói về tài của Cụ là biết được vận nước lên xuống thế nào. Thái Công = Khương Tử Nha 297-300: Tài của Cụ so với người trước (Lưu Bá Ôn, Khổng Minh) coi ai hơn? Từ trời chín tầng cao, mọi chuyện Cụ đều biết cả. 301-308: Hiềm vì sinh phải thời này nên không dám nói ra nhiều vì sợ lậu thiên cơ và thêm nữa là gặp hôn quân cai trị nên cũng không thể sửa đổi đời được. 311-318: Tả cảnh vua nào tội ấy. Trên bất chính, hạ tất loạn!.</p> <p>319-326: Nhấn nhủ các nam tử muốn làm tướng sủng ở đời thì phải xem cơ trời cho kỹ. Phải tìm cho ra minh chúa rồi dốc hết lực mà phò. Giữ gìn kỷ cương cho kỹ thì</p>

<p>323 - Đi tìm cho đến đế cung 324 - Rập phù xuất lực đế cung được toàn 325 - Bảo nhau cương kỷ cho tường 326 - Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài 327 - Chờ cho động đất chuyển trời 328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng 329 - Còn bên thì nấu chưa xong 330 - Nhân lực cướp lấy thiên công những là 331 - Đòi ấy những quỷ cùng ma 332 - Chẳng còn ở thật người ta đâu là 333 - Trời cao đất rộng bao xa 334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương 335 - Dù trai ai chữa biết tường 336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này 337 - Ý ra lực thất gian nay 338 - Thời vận đã định thời này hưng vương 339 - Trí xem nhiệm nhật cho tường 340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở này 341 - Vua ngự thạch bàn xa thay 342 - Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng 343 - Gà kêu vượn hót vang lừng 344 - Đường đi thỏ thẻ dậm chun khôn dò 345 - Nhân dân vắng mặt bằng tờ 346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay 347 - Vua còn cuộc nguyệt cày mây 348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân 349 - Phong đăng hoà cốc chứa chan 350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây 351 - Chính cung phương khảm vân mây 352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời 353 - Anh hùng trí lượng thời coi 354 - Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi 355 - Tìm lên đến thạch bàn kê 356 - Có đất sinh thánh bên kia cuối làng 357 - Nhìn đi nhìn lại cho tường 358 - Hiện nay chưa có sinh vương đâu là 359 - Chẳng tìm thì đến bình gia 360 - Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình 361 - Nhìn xem phong cảnh cũng xinh 362 - Tả long triều lại có thành đợt vây 363 - Hữu hổ uấn khúc giang này 364 - Minh đường thất diệu trước bày mặt tại</p>	<p>bốn phương cũng được yên ổn trong ngoài. 327-332: Cụ khuyên hãy chờ cho đến động đất chuyển trời (Thất Sơn nổ), lúc bấy giờ Thánh Chúa sẽ xuất hiện làm nên anh hùng. Vào thời này qui ma nhiều hơn người thật! (tức Hạ ngươn 3 kiếp diệt!). 333-340: Cụ bắt đầu nói về vị Minh Chúa này. Người sinh mệnh thổ nhưng mang mệnh thủy trong đời. 337-338: sau triều đại 13 vua nhà Nguyễn. Hãy xem cho kỹ. Tại sông Bảo Giang tức Trung Ương, Thánh Chúa sẽ xuất hiện lúc bấy giờ. 341 - 372: Đây tả cảnh vị Thánh Chúa này lúc còn ở trên núi tu hành hay ở ẩn. Nằm ngủ trên giường đá có gà kêu vượn hót vang lừng. Từ lúc Cụ Trạng (1552) tới lúc Thiên Tử ra đời thì còn lâu.</p>
--	--

<p>365 - Ở xa thấy một con voi 366 - Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu 367 - Ấy diêm thiên tử về châu 368 - Tượng trung đế thánh tô lâu trị đời 369 - Song thiên nhật nguyệt sáng soi 370 - Sinh đặng chúa ấy là ngôi chảnh cầu 371 - Đến đời thịnh vượng còn lâu 372 - Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm 373 - Khuyên cho đông bắc nam tây 374 - Muốn làm tướng suý thì xem trông này 375 - Thiên sinh thiên tử u hoá thôn 376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn 377 - Tiên sinh cha mẹ đã cách trở 378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn 379 - Kia con gió thổi lá rung cây 380 - Rung bắc sang nam đông tới tây 381 - Tan tác kiến kiều an đất nước 382 - Xác xơ cổ thụ sạch am mây 383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát 384 - Hung địa tràng giang hoá nước đầy 385 - Một gió một yên ai sùng bai 386 - Cha con người Vĩnh Bảo cho hay 387 - Con mừng búng tít con quay 388 - Vù vù chong chóng gió bay trên đài 389 - Nhà cha cửa đóng then cài 390 - Giờ mằm sấm động hỏi người đông lân 391 - Tiếc tám lạng thương nửa cân 392 - Biết rằng ai có du phần như ai 393 - Bắt tay nằm nghĩ đông dài 394 - Thương người có một lo hai phận mình 395 - Canh niên tân phá 396 - Tuất hợi phục sinh 397 - Nhị ngũ dư bình 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình 402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu 403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau 404 - Vượn nọ leo cành cho si bóng 405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu 406 - Chuột nọ lăm le mong cắn tổ 407 - Ngựa kia đứng đĩnh bước về tàu 408 - Hùm ở trên rừng gằm mới dậy</p>	<p>371-372: Từ năm Nhâm Tí (1552) đến lúc tam hợp: Thân-Tí-Thìn tức Nhâm Thìn (2012). 373-378: Cụ tả gốc gác vị Minh Chúa: vị lớn sinh miền Nam, con cháu họ Nguyễn, lúc trẻ bố mẹ chia tay. Vị nhỏ là vị sau này có mặt tại Bảo Giang! (nói thế này là nhiều lắm rồi!!) 379-393: Đoạn này tả có một cuộc biến động (chiến tranh) toàn cầu (đông tây nam bắc), loạn lạc ghê gớm đến độ núi rừng nổ tan thành cát bụi, ruộng lúa phì nhiêu nay chìm xuống nước thành sông biển!. 385-388: Nhà Nguyễn Gia Long chấm dứt với vua Bảo Đại tức Vĩnh Thụy. Vua Bảo Đại thoái vị năm 1945. 389-390: Con biến động tới là từ láng giềng (đông lân): Miên Tàu. 395-401: Cụ Trạng xác định thời điểm có biến lớn. 10 năm chia 2 vế. Vế đầu bắt đầu từ Canh Dần Tân Mão là bắt đầu có biến kéo đến Mậu Tuất Kỷ Hợi là hết biến hay phục sinh. 10 năm từ 2010 đến 2019. 398-401: 4 câu nổi tiếng. Cuối 2012 đầu 2013 chiến tranh bắt đầu, từ Hội Quốc (Can Qua) cả thế giới có chiến tranh. Khi bom nguyên tử nổ thì thế giới tận diệt. 2016-2017 trở đi mới có thái bình. 402-413: Cụ Trạng mô tả chi tiết của thế chiến 3: Xà, Vượn, Lợn, Hùm là dầ-thân ty-hợi tứ hành xung. Xem lời bàn trong bài phân tách. 405-406: CSBV (Lợn) làm sái hiệp định Paris vào chiếm miền Nam. Sẽ bị LHQ đòi lại. TQ (Tí) dĩ nhiên không muốn trả. 407-409: VNCH (Ngựa) được Mỹ đưa trở</p>
---	--

409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu	về nhà. Và chiến tranh do đó xảy ra (Hùm gầm trên rừng).
410 - Cứu cứu kiên khôn dĩ định	410-413: Trời đất đã định, cuối mùa xuân năm 2015, TQ thua, 18 quốc gia họp ở Bảo Giang và Đại Việt được thành lập!
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn	414-425: Tại Bảo Giang, Vua ra mặt, không đánh mà được nước. Dân chúng vui mừng bảo vệ đất nước mới này. Dân Việt bốn phương ca ngợi. Vị Thánh Nhân này gốc người Bắc dòng họ Nguyễn.
412 - Trục đảo dương đầu mã vĩ	421: Thánh Nhân cảm tình con Dê. (Sao Hôm sao Mai đối đầu nhau!)
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an	422: Đại nhân nhưng rất “ác” nếu cần thiết.
414 - Bảo Giang thiên tử xuất	424-425: Thánh Nhân có chức tước, đai ấn đầy đủ và lớn tuổi.
415 - Bất chiến tự nhiên thành	426-428: Phía Bắc có hỏa tiễn liên lục địa. Miền Nam có lá chắn chống hỏa tiễn. Tại miền Nam nhiều hỏa tiễn nổ!
416 - Lê dân bảo bảo noãn	429-431: Ngoại quốc thúc dục cải cách xã hội. Tệ đoan xã hội cùng tư bản đồ sẽ được chiếu cố kỹ càng!
417 - Tứ hải lạc âu ca	432-433: Minh vương vung kiếm ra tài. Đánh đổ chế độ xã hội thối nát hiện tại.
418 - Dục đức thánh nhân hương	434-435: Nam Việt có Thánh Nhân, cảm tình con trâu: Sừ.
419 - Quá kiều cư bắc phương	436-437: Ranh giới nước Việt không rõ ràng. Bắc Kinh chìm xuống nước!!
420 - Danh vi Nguyễn gia tử	438-440: Ngựa phóng dê chạy, 2014-15. Tới Gà, 2017, là sáng sửa thái bình. Hội Chuột 2019,20 cứ thể mà tiến vào Thượng Ngươn.
421 - Kim tịch sinh ngư lang	441-443: Trở lại năm 2011,12: bắt đầu biến loạn. Từ phương Bắc (TQ). Từ phương Tây, quân đội trùng điệp kéo tới.
422 - Thượng đại nhân bất nhân	444-463: Tả vị Minh Vương và các việc làm trong nước. Minh Vương đến từ Bảo Sơn. Không cần đánh mà được nước. Có tài ăn nói. Danh thế khó ai bằng. Vốn giòng họ Nguyễn, cảm tình con trâu.
423 - Thánh ật dĩ vong ân	452-453: Lo mở mang đất nước và an sinh
424 - Bạch hổ kim đài ấn	
425 - Thất thập cô lai xuân	
426 - Bắc hữu kim thành tráng	
427 - Nam tạc ngọc bích thành	
428 - Hỏa thôn đa khuyến phệ	
429 - Mục giả dục nhân canh	
430 - Phú quý hồng trần mộng	
431 - Bần cùng bạch phát sinh	
432 - Anh hùng vương kiếm kích	
433 - Manh cô đồ thái bình	
434 - Nam Việt hữu Ngư tinh	
435 - Quá thất thân thủy sinh	
436 - Địa giới sĩ vị bạch	
437 - Thủy trâm nhi bắc kinh	
438 - Kỷ mã xu dương tẩu	
439 - Phù kê thăng đại minh	
440 - Trư thử giai phong khởi	
441 - Thìn mao xuất thái bình	
442 - Phân phân tùng Bắc khởi	
443 - Nhiều nhiều xuất đông chinh	
444 - Bảo sơn thiên tử xuất	
445 - Bất chiến tự nhiên thành	
446 - Thủy trung tàng bảo cái	
447 - Hứa cập thánh nhân hương	
448 - Mộc hạ châm châm khâu	
449 - Danh thế xuất nan lương	
450 - Danh vi Nguyễn gia tử	
451 - Tinh bản tại ngư lang	
452 - Mạ dư lê viện dưỡng	

<p>453 - Khởi nguyệt bộ đại giang 454 - Hoặc kiều tam lộng ngân 455 - Hoặc ngụ kim lãng cương 456 - Thiên dữ thần thức thụ 457 - Thụy trình ngũ sắc quang 458 - Kim kê khai lự điệp 459 - Hoàng cái xuất quý phương 460 - Nhân nghĩa thù vi địch 461 - Đạo đức thực dữ đương 462 - Tộ truyền nhị thập ngũ 463 - Vận khải ngũ viên trường 464 - Vận đảo dương hầu ách 465 - Chấn đoàn cương bất trường 466 - Quần gian đạo đánh tự 467 - Bách tính khổ tai ương 468 - Can qua tranh đấu khởi 469 - Phạm địch tách hung hoang 470 - Ma vương sát đại quĩ 471 - Hoàng thiên tru ma vương 472 - Kiên khôn phú tải vô lương 473 - Đào viên đình phát quần dương tranh hùng 474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết 475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân 476 - Ta hồ vô phụ vô quân 477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành 478 - Đoàn phương phước địa giáng linh 479 - Cửu trùng thụ ứng long thành ngũ vân 480 - Phá điền thiên tử giáng trần 481 - Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm 482 - Trần công nãi thị phúc tâm 483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du 484 - Tướng thần hệ xuất y chu 485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành 486 - Hiệu xung thiên hạ thái bình 487 - Đông tây vô sứ Nam thành quốc gia</p>	<p>xã hội. 454-456: Trời sẽ không tha 3 thành phần dữ dằn: tham nhũng, cướp bóc, hiếp đáp và bọn tư bản đỏ. 457: Tôn giáo sẽ được đưa lên cao trong xã hội. 458-459: Sẽ nhận được tiếp vận từ 4 phương. 460-461: Dùng nhân nghĩa đối đãi với kẻ địch. 462-463: Truyền 25 điều ra 5 châu. 464-469: Nghiệp số thế giới đến năm Mùi 2015, Đông Tây chửi nhau không lâu. Bọn gian xảo tranh nhau làm bá tánh khổ. Hồi Giáo tranh đấu khởi mòng (Can Qua = Koran), đánh nhau dữ dội. 470-471: Mỹ diệt Tàu Nga, Trời diệt Mỹ (Lời bàn của Tiên Ông B.K.B thuở 1980s). 472-487: Lập lại. Bọn vô lương tham lam sẽ mở trận chiến tranh dành với nhau. Tranh hùng trong 10 năm: 2010 – 2019 tại đảo Hoàn Sơn (Trường Sa/Hoàng Sa). Mạnh ai nấy tranh dành, đánh nhau chạy tán loạn chỉ có ngu dân ở lại chịu đựng! 478-481: Vị Minh Chúa sanh ra từ phương Tây, văn võ song toàn. Có lẽ tổng thống Mỹ với đoàn quân sự và chính trị hùng hậu dẹp tan thế chiến. 482-485: Vị Minh Chúa VN (Trần công) thì ưa chuộng nhân nghĩa nên bọn triều thần “du đãng” bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng hết xài. Đất nước sẽ giống như thời vua Nghiêu-Thuần thuở xưa. 486-487: Từ đó thiên hạ thái bình và quốc gia Liên Bang Đại Việt lập thành.</p>
<p>Bạch Vân Thi Tập - Chung Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm</p>	<p>HẾT.</p>